

Betrouwbare getuigen

Messiasbelijdende Joden geloven dat Yeshua de Mashiach [Messias] is, die door de navi'im [profeten] in TeNaCH [O.T.] werd voorspeld. Maar ook in B'rit haChadasha [N.T.] vinden wij door G'd gezonden n'vi'im [profeten], die van Hem getuigen.

De bekendste is Yochanan ha Matbil [Johannes de Doper]. Hij was een nazoreeër, die door het hele Joodse volk gerespecteerd werd. In Marcus 1:5-7 lezen wij over hem: *“En het gehele Joodse land liep tot hem uit en alle inwoners van Yerushalayim [Jeruzalem], en zij lieten zich door hem onderdompelen in de rivier haYarden [de Jordaan] onder belijdenis van hun zonden.”* Zelfs Hordos haMelech [koning Herodes] was zich bewust van het gezag van Yochanan bij het volk: *“En hoewel hij hem wilde ter dood brengen, vreesde hij de schare, omdat zij hem voor een navi [profeet] hielden!”* (Matityahu [Mattheüs] 14:5).

Yochanan was dus een invloedrijke man en heel Israël was ervan overtuigd dat alles wat hij zei, van G'd afkomstig was. Het is daarom ook geen toeval, dat de Eeuwige juist hem heeft uitverkoren om tegenover het hele Joodse volk van Yeshua te getuigen: *“De volgende dag zag hij Yeshua tot zich komen en zeide: Zie, het Lam G'ds, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het, van Wie ik zeide: Na mij komt een Man, die voor mij geweest is, want Hij was eer dan ik. En zelf wist ik niet van Hem, maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kwam ik onderdompelen met water. En Yochanan getuigde en zeide: Ik heb aanschouwd, dat Ruach haQodesh [de Heilige Geest] nederdaalde als een duif uit de hemel en Hij bleef op Hem. En ik kende Hem niet, maar Hij die mij gezonden had voor de tevila [onderdompeling] met water, die had tot mij gezegd: Op Wie gij Ruach haQodesh ziet nederdalen en op Hem blijven, deze is het, die de tevila met Ruach haQodesh doet. En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van G'd is!”* (Yochanan [Johannes] 1:29-34).

Reeds vlak na Zijn geboorte waren er al n'vi'im [profeten], die van Yeshua getuigden: *“En zie, er was een man te Yerushalayim wiens naam was Shim'on [Simon], en deze man was rechtvaardig en vroom, en hij verwachtte de vertroosting van Israël en Ruach haQodesh was op hem. En hem was door Ruach haQodesh een g'dsspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Mashiach van Adonai gezien had. En hij kwam door Ruach haQodesh in Belt haMiq'dash [de tempel]. En toen de ouders het kind Yeshua binnenbrachten om met Hem te doen overeenkomstig de gewoonte der Tora, nam ook hij het in zijn armen en hij loofde G'd en zeide: Nu laat Gij, Adonai, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord, want mijn ogen hebben Uw yeshu'a [heil] gezien, dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken: licht tot openbaring voor de goyim [heidenen] en heerlijkheid voor Uw volk Israël!”* (Lucas 2:25-32). *“Ook was daar Chana [Hanna], een naviya [profetes], een dochter van P'nu'el [Fanuël], uit de stam Asher [Aser]. Zij was op hoge leeftijd gekomen nadat zij met haar man na haar huwelijksdag zeven jaren had geleefd, en nu was zij weduwe, ongeveer vierentachtig jaar oud, en zij diende G'd onafgebroken in de tempel, met vasten en bidden, nacht en dag. En zij kwam op hetzelfde ogenblik daarbij staan, en zij loofde mede G'd en sprak over Hem tot allen, die voor Yerushalayim verlossing verwachtten!”* (Lucas 2:36-39).

Mag Yeshua ook uw Yeshu'a (Heiland en Verlosser) zijn?

Werner Stauder