

**Vraag:**

Wat zegt de bijbel over "vlaggen in de Gemeente"? Ik zelf kan er niets over vinden, maar misschien is het wel te verklaren. Of is dit ook misleiding?

**Antwoord:**

Weet u, de vragen waar u mee zit krijg ik heel vaak te horen en eerlijk gezegd zat ik er vroeger zelf ook mee, toen ik nog in een pinkstergemeente kwam. Maar G'ds woord, de Bijbel, geeft duidelijke aanwijzingen hieromtrent. Evenals over het zogenaamde "lachen in de geest" en "vallen in de geest" staat ook over het "vlaggen in de gemeente" in de bijbel niets vermeld. U zelf schrijft dat u nergens in de Bijbel iets daarover kon vinden, en dat klopt ook omdat er ook echt helemaal niets daarover staat! U vraagt of dit ook een misleiding is. Wel, een ding vind ik persoonlijk wel heel erg opvallend: het vlaggen kom je eigenlijk alleen maar in die gemeenten tegen, waar ook de andere niet in de Bijbel genoemde geloofsuitingen worden toegepast. Met andere woorden: het "vlaggen in de gemeente", "vallen in de geest" en "lachen in de geest" vormen samen eigenlijk een soort totaalpakket, dat bij een bepaald type gemeente hoort, namelijk de charismatische. In andere kerken kom je dat verschijnsel niet of in veel mindere mate tegen. Voor al deze dingen en allerlei andere extatische uitingen zoals ook onverstaanbaar gebrabbel beroept men zich vaak op een tekst uit het z.g. Oude Testament dat G'd nieuwe dingen zal doen, maar daarmee wordt het verlossingswerk van Yeshua bedoeld en niets anders. Vaak wordt dan aan mij gevraagd of ik dan niet geloof dat G'd bij machte is om totaal nieuwe dingen te doen die tot nu toe nog niet vermeld staan in de Bijbel, en dan geef ik het volgende antwoord: natuurlijk geloof ik dat G'd inderdaad wel nieuwe dingen KAN doen, want Hij kan alles omdat Hij immers almachtig is, maar ik geloof niet DAT Hij nieuwe dingen doet die in de Bijbel niet beschreven en ook niet aangekondigd zijn. Dat zou namelijk tegen Zijn Woord ingaan omdat Hij ons heeft opgedragen om alles aan de Bijbel te toetsen, maar hoe kan je iets aan de Bijbel toetsen als het er niet in staat? Neen, ik geloof inderdaad niet dat Hij Zijn eigen boek te buiten gaat, en zeker niet om zogenaamde geestesuitingen te verrichten die volledig in strijd zijn met Zijn eigen regels die Hij ons gegeven heeft zowel in de Tora alsook in het onderwijs van Yeshua en o.a. Paulus. En ook het vlaggen in de gemeente kom ik in de Bijbel nergens tegen. Waar ik het dansen met vlaggen en wimpels in allerlei felle kleuren echter wel tegen kom is in het boeddhisme! Kijk maar naar de Chinese opera of het Chinese staatscircus. Samenvattend valt mij met name in charismatische gemeenten op dat daar een heleboel dingen worden gedaan die G'd nooit heeft opgedragen om te doen en die ook nergens in Zijn Woord terug te vinden zijn, maar andersom de dingen die G'd wel degelijk heeft opgedragen om te doen en die ook letterlijk in Zijn Woord vermeld staan en zelfs vele malen herhaald worden, doet men juist niet onder het mom vrij te zijn van de wet. Iets om over na te denken. Ik heb in elk geval een uitgebreide bijbelstudie geschreven over het onderwerp "vlaggen en banieren", waarin u veel achtergrondinformatie hieromtrent kunt vinden: nr. 023.

Ik hoop dat ik u hiermee van dienst heb kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,  
Werner Stauder