

Beth Yeshua

Ook het Nieuwe Verbond is Joods!

Door de eeuwen heen was het merendeel van de christenen van mening, dat de Kerk in de heilsgeschiedenis van Adonai als het 'geestelijk Israël' in de plaats van het 'aardse Israël' zou zijn gekomen, dat alle beloften in TeNaCH aan de Yehudim zouden zijn ontnomen, en G'd Zijn volk zou hebben verworpen, omdat zij Yeshua haNotzri niet als Mashiach erkennen. Dat was de aanleiding tot zware pogroms en discriminatie tegenover het Joodse volk. Op grond van de Schrift moet men echter erkennen dat G'd Zijn volk beslist niet verstoten heeft! De Kerk is daarom ook geenszins het geestelijk Israël, dat in de plaats van het volk Israël zou zijn gekomen! Israël werd ten onrechte vergeestelijkt en men moet G'ds Woord opnieuw gaan lezen, luisteren naar de Joodse stemmen uit TeNaCH en B'rit haChadasha, want beide zijn Joodse boeken! Wij moeten leren van de navi'im (profeten) en de shlichim (apostelen). Het Joodse volk is nog steeds het bijbels Israël en de verbonden met G'd zijn nog steeds van hun, want zowel het Oude alsook het Nieuwe Verbond is met Israël gesloten: „Zie, de dagen komen, luidt het woord van Adonai, dat Ik met het huis van Yisra'el en het huis van Yehuda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaders gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Mitsrayim te leiden: Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik Heer over hen ben, luidt het woord van Adonai. Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Yisra'el sluiten zal na deze dagen, luidt het woord van Adonai: Ik zal Mijn Tora in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven... - Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken” (Yirmeyahu 31:31-32 en 34). Dát was het, wat Yeshua bedoelde toen Hij tijdens de sederavond zei: „Dit is het bloed van Mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden” (Matityahu 26:28). Niet-joden, die



vreemd waren aan de verbonden der belofte en uitgesloten van het burgerrecht Israëls, werden uitsluitend door het bloed van Yeshua mede-erfgenaam (Kolossim 2:11-12). Door dit te aanvaarden geven wij het 'Nieuwe Testament' aan Israël terug en daarmee zijn rechtmatige plaats, en de woorden van Yeshua in Yochanan 4:22 krijgen voor ons dan een nieuwe inhoud: 'Gij aanbidt wat gij niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want het heil is uit de Joden...'. Zo kunnen wij getuigenis afleggen van het feit, dat G'd Zijn volk Israël nog steeds liefheeft en dat Yeshua haMashiach als Jood aan het kruis van Gulgolta gestorven is, maar opstond als Heer! Als Hij wederkomt als Rechter, Mashiach en Melech (Koning) van Israël kunnen wij Hem niet losmaken van het Joodse volk. Evenmin kunnen wij Zijn opstanding losmaken van het herstel van Israël na 2000 jaar verstrooiing en vervolging.

Werner Stauder

De samenkomsten van de messiasbelijdende Joodse gemeente Beth Yeshua vinden elke zaterdag om 14.00 uur plaats in het gebouw van de Weteringkerk, Veluwelaan 20 (hoek Betuwestraat, bij de RAI) in Amsterdam. Reacties of inlichtingen via telefoon/fax