

Beth Yeshua

Is Yeshua g'ddelijk?

In eerder gepubliceerde artikelen werd aangetoond, dat Yeshua wel degelijk de Mashiach is, die door de profeten werd aangekondigd. Een geschilpunt is echter de vraag of Yeshua g'ddelijk is of niet.

Zowel in Tenach alsook in de B'rit haChadasha vinden wij het antwoord op deze vraag. In Yeshayahu 35:4-6 lezen wij: „Weest sterk, vreest niet; zie, uw G'd zal komen met wraak, met de vergelding G'ds; Hij zal komen en Hij zal u verlossen. Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden; dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen.” - De Eeuwige zelf heeft dit aan Zijn volk beloofd en deze belofte werd vervuld door de komst van Yeshua: „Yochanan nu hoorde in de gevangenis de werken van de Mashiach en liet Hem door zijn discipelen de vraag overbrengen: Zijt Gij het, die komen zou, en hebben wij een ander te verwachten? En Yeshua antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Yochanan wat gij hoort en ziet: blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie. En zalig is wie aan Mij geen aanstoot neemt. (Matityahu 11:2-6). De apostel Toma was de eerste die het durfde om tegen Yeshua te zeggen: „Mijn Heer en mijn G'd!” (Yochanan 20:28), maar dit werd door de apostel Yochanan beaamd: „Doch wij weten, dat de Zoon van G'd gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in Zijn Zoon Yeshua haMashiach. Dit is de waarachtige G'd en het eeuwige leven.” (1 Yochanan 5:20). Een andere

getuige is de apostel Sha'ul: „Ik spreek de waarheid in de Mashiach, ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door Ruach haQodesh: ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Want zelf zou ik wel wensen van de Mashiach verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders,



בית ישוע

mijn verwanten naar het vlees; immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften; hunner zijn de vaders en uit hen is, wat het vlees betreft, de Mashiach, die boven alles, G'd, te prijzen tot in eeuwigheid!” (Romi'im 9:1-5). In zijn brief aan Titus schrijft Sha'ul: „Want de genade G'ds is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de g'ddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en g'dvruchtig in deze wereld (olam hazé) leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote G'd en Moshi'einu, Yeshua haMashiach, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.” (Titus 2:11-14).

Werner Stauder

De samenkomsten van de messiasbelijdende Joodse gemeente Beth Yeshua vinden elke zaterdag om 14.00 uur plaats in het gebouw van de Weteringkerk, Veluwelaan 20 (hoek Betuwestraat, bij de RAI) in Amsterdam.