

# — Het gevaar van de Kabbala —

door Werner Stauder

**V**eel Joden beschouwen B'rit haChadasha, het Nieuwe Testament, als een gevaarlijk boek. Men is bang, dat het de lezers zal verwarren en uiteindelijk van hun Joodse identiteit zal beroven als men er eenmaal in begint te geloven. Niets is echter minder waar, want u zult er versteld van staan hoe Joods B'rit haChadasha eigenlijk is! U zult er niets in terugvinden, waardoor de Joodse lezer in een identiteitscrisis zou kunnen belanden. Neen, het gevaar komt vanuit een heel andere hoek: de Kabbala! Zij is de sleutel tot alle occulte wetenschappen en heeft ten doel: "Ken u zelve, wordt als G'd!" En dat is nou juist datgene, wat de slang in Gan Eden, het Paradijs, tegen Chava (Eva) heeft gezegd (B'reshiet - Genesis 3:5). Herkent u de overeenkomst?

Helaas kreeg de Kabbala een belangrijke plaats in het Joodse geloof en, net als de Talmud, heeft zij een doorslaggevende invloed op het Joodse denken door de eeuwen heen gehad; in sommige kringen zelfs groter dan TeNaCH! Het centrum van de Kabbala was de heilige Joodse stad Tzefat in de Galil. In de 16e eeuw beleefde Tzefat een bloeitijd, toen de Kabbalisten van haar de stad van de Joodse mystiek maakten. Onze huidige tijd kenmerkt zich door een herleving van de belangstelling voor de Kabbala, waarbij ook magische praktijken zoals het oproepen van geesten en demonen worden bedreven. In Devarim - Deuteronomium 18:10-12 lezen wij, dat dit een gruwel is in de ogen van Adonai!

De Kabbala vormt daarom een groot gevaar voor de Joden, want zij is niet slechts "de op schrift gestelde eeuwenoude buitenbijbelse Joodse overlevering", zoals zij onschuldig wordt omschreven in de Encyclopedie. Isaac da Costa noemde haar: "Een soort Oosters theosofische wetenschap, die uit letters en cijfers uit TeNaCH mystieke vreemdheden en zelfs magische krachten meent af te kunnen leiden. De Kabbala is een chaos van vergezochte ijdelheden". De bekende Joodse schrijver Solomon Reinach zei ooit: "De Kabbala is een van de ergste ontsporingen van de menselijke geest". Als men de Kabbala bestudeert, komt men in een ongrijpbare, absurde en vreemde wereld terecht, de wereld van Shim'on de Tovenaar (zie Ma'asim - Handelingen - 8:9) en van de valse Joodse profeet Bar-Yeshua (Ma'asim 13:6).

De Kabbala, en niet B'rit haChadasha, heeft reeds velen in verwarring gebracht. Daarom waarschuwt Sha'ul haShaliach (de apostel Paulus) in Titus 1:14 tegen deze "Joodse verdichtsels" zoals hij de Kabbala noemt: "Dit getuigenis is waar. Daarom, weerleg hen kortweg, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof, en niet het oor lenen aan Joodse verdichtsels en geboden van mensen, die zich van de waarheid afkeren".

Wat is de waarheid? Het antwoord vinden wij niet in de Kabbala, maar in B'rit haChadasha: "Yeshua zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door mij" (Yochanan - Johannes 14:6). ☆