

203. Bijbelstudie over DE TEKENEN DER TIJDEN OTOT HA'ITIM אֲתוֹת הָעֵתִים

Deel 2: Valse profeten, wetteloosheid, vervolging en verkondiging

Zowel de ingrijpende overheidsmaatregelen met de invoering van het coronatoegangsbewijs, dat een kloof in de samenleving slaat, alsook de toenemende morele en zedelijke verloedering die we om ons heen waarnemen, zet vele gelovigen ertoe aan, zich met de eindtijdprofetieën bezig te houden. Het wordt van kwaad tot erger, maar de kruik gaat zo lang te water tot ze breekt! Alles wijst erop, dat het niet lang meer kan duren voordat het voorspelde eindtijdscenario daadwerkelijk begint! Yeshua heeft tien tekenen gegeven om ons te laten zien in wat voor tijd we leven. Wat zijn de tekenen van het naderen van de eindtijd? Yeshua somt ze op: 1. valse christussen, 2. oorlogen en geruchten van oorlogen, 3. aardbevingen, 4. epidemieën, 5. hongersnoden, 6. tekenen van de hemel, 7. valse profeten, 8. toenemende wetsverachting en verkillende liefde, 9. vervolging en verdrukking van gelovigen en 10. Prediking van het Evangelie aan alle volken. De eerste zes tekenen hebben we de vorige keer behandeld en de resterende vier tekenen zullen we nu nader bekijken.

7. Valse profeten

“En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden! [...] Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden!” (מתתיהו Matityahu [Mattheüs] 24:11 en 24, NBG).

“Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om, ware het mogelijk, de uitverkorenen te verleiden. Doch gij, ziet toe: Ik heb het u alles voorzegd!” (Marcus 13:22-23, NBG).

Valse profeten zijn mensen die beweren profeten van G'd te zijn en namens Hem te spreken, maar die in werkelijkheid helemaal niet door de Eeuwige zijn gezonden. In 2 Petrus 2:1-2 staat: *“Maar zoals er vroeger mensen waren die niet echt namens G'd spraken, zo zullen er ook onder u mensen komen, die dingen leren die niet waar zijn. Op een heel slimme manier vertellen zij leugens over G'd; zij willen zelfs niets meer weten van hun Meester, die hen heeft vrijgekocht. Maar daardoor hollen ze hun ondergang tegemoet. Zij zullen vele mensen zover weten te krijgen dat die er ook maar op los gaan leven. En het is hun schuld dat het leven met Christus belachelijk wordt gemaakt!”* (Het Boek).

Sommigen van u kennen waarschijnlijk de bekende poster van de brede en de smalle weg. Voor de beide toegangspoorten zien we mensen staan die de weg wijzen, en zo is het ook in ons leven: voor de wijde poort staan dwaalleraars die de mensen onderwijzen, dat G'ds wet niet meer nageleefd hoeft te worden of de g'ddelijkheid van Yeshua ontkennen, en voor de enge poort staan de leraraars, die de blijde boodschap van Yeshua prediken en de mensen onderwijzen, G'ds geboden en inzettingen te onderhouden. Zoals er twee wegen zijn, zo zijn er dus ook twee soorten van wegwijzers, twee soorten voorgangers, predikanten en profeten. Daarom voegde Yeshua aan Zijn oproep, voor de enge poort en de smalle weg te kiezen, in het daaropvolgende vers de ernstige waarschuwing toe: *“Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.”* (מתתיהו Matit'yahu [Mattheüs] 7:15, NBG).

Deze valse wegwijzers doen zich voor als profeten van de Allerhoogste en met hun schapenvacht wekken zij de indruk, tot de kudde te behoren, maar in werkelijkheid zijn zij

gevaarlijke wolven die de schapen eerst leegroven en vervolgens de verkeerde weg op sturen. Evenals Yeshua waarschuwt ook Jesaja voor deze misleiders: *“Mijn volk, uw leiders zijn verleiders en zij maken de weg die u tot pad moest zijn, tot een doolweg.”* (ישעייהו Yeshayahu [Jesaja] 3:12). Let dus goed op of de wegwijzers die u in uw leven zult tegengekomen, daadwerkelijk in Yeshua geloven en de Tora onderwijzen.

“Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd en in Uw naam boze geesten uitgedreven en in Uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid!” (מתתיהו Matityahu [Matthéüs] 7:22-23, NBG). Nieuwe Bijbelvertaling: *“Op die dag zullen velen tegen Mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in Uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in Uw naam? En dan zal Ik hun rechtuit zeggen: Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”* Heeft Hij het hier tegen ongelovigen? Neen! Hij zegt dit tegen gelovigen, want deze mensen (waarvan velen zich tegenwoordig ‘profeet’ noemen) zeggen immers: *“Here, Here!”* Zij hebben in Zijn naam geprofeteerd en in Zijn naam boze geesten uitgedreven en in Zijn naam vele krachten gedaan.

Ik zou daar nog even zijdelings bij willen vermelden dat ze daar een aardige duit mee verdiend hebben, want bij zulke gelegenheden gaan meestal de emmers rond voor de gulle gaven, want de arbeider is zijn loon waard zeggen ze. Zij geloven dus in Hem, want anders zouden zij al deze dingen niet in Zijn naam gedaan hebben, en in de kerken wordt toch geleerd dat geloof alleen voldoende is om behouden te worden. Waarom zegt Yeshua dan tegen hen: *“Ik ken u niet?”* Om twee redenen: ten eerste omdat ze het vaak doen om zich daarmee zelf te verrijken en ten tweede omdat zij de wil van Zijn Vader niet doen!

Yeshua heeft al voorzeggd dat de verleiders en valse profeten tekenen en wonderen zouden doen in Zijn naam (Mt 24:11-12 alsook Mc 13:21-23). Hij waarschuwt ons met de woorden: *“Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven!”* (מתתיהו Matityahu [Matthéüs] 7:15). Waarom komen deze valse profeten in schapenvacht? Omdat zij sluw infiltreren in de kudde van de Goede Herder en zich door de naam ‘Jezus’ te gebruiken voordoen als echte christenen! Yeshua zegt echter dat wij hen niet moeten geloven, want zij vallen door de mand omdat zij de Wet afwijzen en Hij noemt hen daarom ook *‘werkers der wetteloosheid’* of in de nieuwe vertaling *‘wetsverkrachters!’*

Zij verkondigen de valse leer dat de gelovigen nu vrij zouden zijn van de Wet, maar de apostel Petrus schreef reeds over deze dwaalleraars: *“Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men. Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkenning van de Heer en Verlosser Yeshua haMashiach, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is!”* (2 Petrus 2:19-21).

Toch vinden zij met hun leer om G'ds Wet los te laten alom gehoor want in Mt 24:11 lezen wij dat de Wetsverachting toeneemt waardoor de liefde van de meesten zal verkillen, terwijl er in 1 Joh 5:3 over de ware gelovigen precies het tegenovergestelde geschreven staat: *“Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen G'ds liefhebben, wanneer wij G'd liefhebben en Zijn geboden doen. Want dit is de liefde G'ds, dat wij Zijn geboden bewaren!”* Dus ondanks het feit dat deze dwaalleraars naar eigen zeggen *“in Jezus naam”* profeteren en *“in Jezus naam”* boze geesten uitdrijven en *“in Jezus naam”* vele krachten en wonderen doen zegt Yeshua openlijk tegen hen: *“Ik heb u nooit gekend! Gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid!”*

8. Toenemende wetsverachting en verkillende liefde

“En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen!” (מתתיהו Matityahu [Matthéüs] 24:12, NBG).

Let op dat de toename van de wetsverachting rechtstreeks volgt op de komst van de vele valse profeten in vers 11, die velen zullen misleiden of, zoals in de Willibrord-vertaling en in de Groot

Nieuws Bijbel staat, op een dwaalspoor zullen brengen. Welk dwaalspoor? Welke misleiding? Dat we vrij zouden zijn van de Wet met het gevolg dat de wetteloosheid toeneemt.

Nooit eerder kregen de begrippen 'Normen en Waarden' zo een brede aandacht in de Nederlandse media dan destijds onder het kabinet Balkenende. Keer op keer riep deze christendemocratische premier de bevolking op tot het naleven van normen en waarden, fatsoen en eerlijkheid. Waarom? Omdat deze deugden in de samenleving helaas toen al ver te zoeken waren, en dat werd alleen maar erger in de tussentijd!

Wie van ons voelt zich tegenwoordig 's avonds nog veilig op straat? Wie ervaart tegenwoordig nog geen overlast van de groepen hangjongeren rondom de stations of winkelcentra? Welke meester of juf gaat tegenwoordig nog wel gemotiveerd met plezier naar school? Veel scholen worden geteisterd door opstandigheid, brutaliteit en zelfs drugshandel, diefstal, steekpartijen, vechtpartijen en bedreigingen! Respect voor de leraren is er haast niet meer, sterker nog: er is zowat helemaal geen respect meer in deze samenleving, zelfs niet voor ouderen! Er is geen discipline meer! Nooit eerder was de jeugdcriminaliteit zo hoog! Ook de belangstelling voor het occulte neemt onder de jeugd zienderogen toe, vooral door occulte games. De bioscopen puilen uit als er een nieuwe occulte film draait, maar in de kerk of in de sjoel zie je steeds minder jongelui. Thuis worden de kinderen ook steeds opstandiger en ongehoorzamer en dat zorgt ervoor dat wij vaak met onze handen in de haren zitten, omdat wij niet meer weten hoe wij onze kinderen moeten hanteren.

De jeugd van tegenwoordig is niet meer zoals die van voorgaande generaties. Maar aan de andere kant is het ook zo, dat de tegenwoordige ouders ook niet meer zo zijn als onze ouders waren. Ouders van nu zijn dikwijls te bang om discipline toe te passen, te slap om hun kinderen aan te pakken! Gelovige ouders durven vaak zelfs niet meer met hun kinderen over G'd te praten omdat ze bang zijn hen kwijt te raken. Daarom hoor je vaak het excuus: „Mijn kind moet zelf maar kiezen of het wil geloven of niet!“ En dan vraagt men zich nog af wat de oorzaak van hun ontsparing zou zijn en hoe men dit probleem zou kunnen oplossen. Maar het antwoord is eigenlijk heel simpel.

Het feit dat moderne ouders niet meer weten hoe zij hun kinderen moeten hanteren, en veel kinderen niet meer naar hun ouders luisteren en doen wat zij willen, is rechtstreeks het gevolg van het feit dat de Tora, G'ds heilige Wet, niet meer de hoeksteen van onze huizen is en zelfs niet meer het fundament van onze kerken!!!

Als gevolg van de dwaalleer dat wij 'vrij zijn van de wet', neemt de wetteloosheid in rase tempo toe: *“En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen”* zegt Yeshua [Jezus] zelf in מתתיהו Matityahu [Matthéüs] 24:12, NBV. Het Boek: *“Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meesten zal verkoelen!”* En daarom, lieve mensen, als wij willen dat het ouderlijk gezag hersteld wordt en de normen en waarden terugkomen in onze samenleving, dan is er maar één oplossing: wij moeten terugkeren naar de Tora, die de Almachtige ons gegeven heeft om de maatschappij leefbaar te maken en volgens Zijn wetten en geboden leven!

In 1 Korinthiërs 13:1-13 hebben we gelezen, dat de liefde het belangrijkste is van alles. Zonder de liefde hebben we helemaal niets aan al onze kennis, talenten en gaven, want als wij ze met juiste uitwerking en op de juist manier willen uitoefenen, dan is dit alleen mogelijk als de liefde onze drijfveer is. Zelfs de belangrijkste bedieningen die we bekleden kunnen zonder de liefde niet verbergen dat we in wezen onvolmaakt zijn.

Onze onvolmaaktheid, met name het gebrek aan inzicht in onze eigen fouten, leidt tot een onbarmhartige beoordeling van het gedrag van anderen, en daarom is het voor ons onmogelijk om over een ander te oordelen. Laten wij daarentegen liever bij ons zelf te rade gaan in hoeverre wij een beroep kunnen en mogen doen op de vergeving en barmhartigheid van onze hemelse Vader.

Het afsmecken van Zijn vergeving verplicht ons ertoe om zelf ook een vergevingsgezinde houding aan te nemen. Als wij dat niet voor elkaar krijgen, dan halen wij evenals de onbarmhartige dienstknecht alsnog G'ds oordeel over ons. Echte vergeving moet uit het hart komen. Wie zegt een gelovige te zijn, maar heeft de liefde niet, het baat hem niets, want dat is het namelijk, waar alles om draait: De liefde! Als je dus je naaste écht liefhebt, dan heb je ook de Eeuwige lief, en andersom! En pas dan kan de Eeuwige je gebruiken in Zijn dienst en pas dan kan je de gaven van G'ds Geest in je bediening toepassen, die Hij je heeft gegeven. Je

kunt nog zo g' dsdienstig zijn, wonderen en tekenen doen en een hoge positie bekleden, maar als je de liefde niet hebt, heeft het voor G'd geen enkele waarde. Laten we dit goed tot ons doordringen!

De liefde die de Eeuwige in ons hart heeft gegeven, is g'ddelijke liefde, die op geen enkele wijze vergelijkbaar is met de menselijke liefde, die in de wereld wordt gevonden, die afhankelijk is van een aantal factoren. G'ddelijke liefde is een onvoorwaardelijke, gevende liefde, die verder gaat dan sympathie of genegenheid voor iemand die men aardig vindt. Menselijke liefde is vaak van tijdelijke aard, kan met de tijd verkoelen of onder bepaalde omstandigheden zelfs omslaan in haat! Hoe vaak zien we om ons heen niet relaties stuk gaan van mensen waarvan we altijd dachten: wat een leuk stel! Hoeveel aanvankelijk gelukkige liefdeshuwelijken eindigen niet vele jaren later met een vechtscheiding? Hoeveel vriendschappen lopen niet stuk? De beste vriend kan de grootste vijand worden als de liefde verkilt! Yeshua heeft het al voorgezegd, dat dit in de laatste dagen wereldwijd op grote schaal zal gebeuren: *“En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen!”* (מַתִּיתָהוּ Matityahu [Mattheüs] 24:12).

De oorzaak voor deze verkilling van de liefde is volgens Yeshua de wetsverachting, de afwijzing van de Tora: *“Hieraan zijn de kinderen G'ds en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit G'd, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft. Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben!”* (יֹחָנָן Yochanan alef [1 Johannes] 3:10-11). Evenals Sha'ul [Paulus] blijft ook Yochanan [Johannes] in zijn brieven zijn broeders en zusters erop attenderen hoe belangrijk het is om elkaar lief te hebben. Iemand die deze liefde voor de anderen niet wil of kan opbrengen, mag zich niet eens een broeder of zuster noemen, is niet uit G'd! Aan het betonen of het ontbreken van de liefde kan men dus zien wie een kind van G'd en wie een kind van de duivel is. Wie zijn naaste niet lief heeft en G'ds geboden niet naleeft, hoort niet bij Hem, want vanaf het begin hebben Zijn kinderen geleerd om elkaar lief te hebben.

9. Vervolging en verdrukking van gelovigen

“Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om Mijns naams wil. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten!” (מַתִּיתָהוּ Matityahu [Mattheüs] 24:9-10, NBG).

“Zij zullen u overleveren aan gerechtshoven, en in synagogen zult gij gezeseld worden en voor stadhouders en koningen zult gij gesteld worden om Mijnentwil, tot een getuigenis voor hen. [...] En wanneer zij u wegvoeren om u over te leveren, weest dan niet van tevoren bezorgd wat gij zeggen moet, maar zegt wat u in die ure gegeven wordt; want gij zijt het niet, die spreekt, maar de Heilige Geest. En een broeder zal zijn broeder overleveren ten dode en een vader zijn kind en kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen. En gij zult door allen gehaat worden om Mijns naams wil!” (Marcus 13:9 en 11-13, NBG).

“Maar voor dit alles zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u voor koningen en stadhouders te leiden om Mijns naams wil. Het zal voor u hierop uitlopen, dat gij zult getuigen. Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te bedenken, hoe gij u zult verdedigen. Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen. En gij zult overgeleverd worden zelfs door ouders en broeders en verwanten en vrienden, en zij zullen sommigen van u doden, en gij zult door allen gehaat worden om Mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan; door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen!” (Lucas 21:12-19, NBG).

In talloze landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten lijden zowel christenen alsook joden al vele jaren onder zware vervolging en verdrukking en velen worden voor hun geloof zelfs omgebracht. Hier in de vrije westerse landen valt het tot nu toe nog wel mee, maar ook hier zien we intussen op het werk, op school en zelfs in onze vrienden- en familiekring een veranderende houding naar ons toe in de geliberaliseerde maatschappij om ons heen. Straks zal het ook hier niet meer zo vanzelfsprekend zijn om vrij voor je geloof uit te komen, want de bijbelse opvatting ten opzichte van de maatschappelijke, religieuze, morele en ethische verloedering van de

samenleving is in strijd met de huidige politieke correctheid en zal steeds meer botsingen veroorzaken. De afkeer van de Bijbel en de haat tegen Israël en de G'd van Israël zal mettertijd toenemen en ertoe leiden, dat straks ook hier de Bijbelgetrouwe gelovigen gehaat, bespot, verdrukt, gediscrimineerd en zelfs strafrechtelijk vervolgt zullen worden.

Deze verdrukking zal de tot dusverre zwaarste beproeving brengen, die de verschrikkingen van de andere tekenen der tijden helaas nog zal overtreffen. Ik zeg 'tot dusverre', omdat de echte Grote Verdrukking daarna pas zal komen! Alle gruwelijkheden van de eerste tekenen zijn slechts een voorproefje van de verdrukking, die na de Wegname over de mensheid zal komen. Als de Eeuwige ons genadig is, zullen wij tegen die tijd al weg zijn en hoeven wij dit niet mee te maken. Maar dat hebben we voor een deel zelf in de hand. Wij moeten echt ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat we erbij mogen horen als de uitverkorenen naar een veilige schuilplaats worden gebracht voordat de Antichrist zich openbaart en zijn ware gezicht laat zien. Zoals ik al eerder zei: als wij de Eeuwige, onze G'd liefhebben met geheel ons hart en met geheel onze ziel en met geheel ons verstand en met geheel onze kracht (Dt 6:5, Mt 22:37 en Mc 12:30) en onze naaste liefhebben als onszelf (Lv 19:18, Mt 22:39 en Mc 12:31), dan voldoen we aan de toelatingseisen voor de schuilplaats. Maar dat wil dus niet zeggen dat we daardoor ook de gevolgen van de eerste tekenen der tijden niet hoeven te ondergaan en dat men ons niets zou kunnen aandoen. Integendeel! Velen van ons, maar gelukkig niet allen, zullen helaas wel daarmee te maken krijgen, maar het ligt aan onze houding en aan onze standvastigheid in het geloof, of wij daar bang voor moeten zijn of niet.

Wat er ook gebeurt, één ding is zeker: wij staan er niet alleen voor! De Eeuwige is met ons! Als we Yeshua in ons hart hebben en Hem niet verloochenen, dan zal Hij ons ook de kracht geven om alle beproevingen te doorstaan! Hij is immers met ons al de dagen tot aan de voleinding der wereld (Mt 28:20). Wij moeten nu echter niet denken, dat ons helemaal niets zal overkomen omdat de Eeuwige ons toch wel zal beschermen. Als u daarvan uitging moet ik u helaas teleurstellen, want meteen na de voorspelling van de rampen die bij de eerste tekenen zullen losbreken en de vermelding dat dit pas het begin van de weeën is zei Yeshua: *"Jullie zullen moeilijk hebben. Sommigen van jullie zullen gedood worden. En alle mensen zullen jullie behandelen als vijanden omdat jullie bij Mij horen. Veel mensen zullen hun geloof opgeven. Ze zullen elkaar behandelen als vijanden, en elkaar verraden. [...] Er zullen steeds meer slechte dingen gebeuren op aarde. En veel gelovigen zullen hun liefde voor G'd en voor elkaar verliezen. Maar iedereen die volhoudt tot het einde, die zal gered worden!"* (מתתיהו Matit'yahu [Mattheüs] 24:9-10 en 12-13, Bijbel in Gewone Taal). Met dit einde bedoelde Yeshua echter niet het einde van de wereld, maar het einde van onze aanwezigheid in deze zondige wereld door de Wegname.

Toch gedurende de 3 ½ jaar die aan de Wegname en aansluitende grote Verdrukking voorafgaan, zullen we toch nog de kleine Verdrukking moeten meemaken. Sommigen van ons zullen volgens de woorden van Yeshua helaas gedood worden. Ja, sommigen, maar gelukkig niet allen, want anders zou helemaal niemand de beloofde Wegname naar de schuilplaats kunnen meemaken. We weten dus niet, wie van ons de schuilplaats zal halen en wie niet. Wat we wel weten is, dat we het in de voorafgaande jaren heel moeilijk zullen krijgen. Daar was Yeshua in Zijn rede over de laatste dingen heel duidelijk over: *"En wat jullie zelf betreft, wees op je hoede! Omdat jullie bij Mij horen, zul je voor het gerecht worden gesleept. In de synagogen zul je harde klappen krijgen. Jullie zullen zelfs voor koningen en presidenten moeten verschijnen. Dat zijn allemaal kansen om over Mij te vertellen. Want voordat het einde komt, moeten eerst alle volken van de wereld het goede nieuws van G'd horen. Maar als je voor het gerecht wordt gebracht, maak je dan geen zorgen over wat je moet zeggen. Zeg wat je op dat moment wordt ingegeven. Je hoeft zelf niet te spreken. De Heilige Geest zal het doen. Er zullen mensen zijn die hun broer de dood injagen door hem te verraden. Vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen. En kinderen zullen tegen hun ouders in opstand komen en hen vermoorden. Iedereen zal jullie haten, omdat je bij Mij hoort. Maar wie Mij trouw blijft tot het allerlaatst, zal gered worden!"* (Marcus 13:9-13, Het Boek).

Ook in Lucas 21:12-19 lezen wij hetzelfde, maar dan wel iets duidelijker geformuleerd: *"Maar er zal eerst een tijd van bijzonder zware vervolging komen. Jullie zullen naar de synagogen en gevangenissen worden gesleurd. Jullie zullen voor koningen en andere hoge autoriteiten moeten verschijnen, terwille van Mijn naam. Het zullen allemaal kansen zijn om over Mij te*

vertellen. Ga niet van tevoren bedenken wat je zult zeggen om je te verdedigen. Onthoud dat goed! Ik zal jullie de juiste woorden in de mond leggen. Ik zal jullie een wijsheid geven waar je tegenstanders niet van terughebben. Zelfs je ouders, broers, familie en vrienden zullen je verraden en laten arresteren. Sommigen van jullie zullen gedood worden. Iedereen zal jullie haten, omdat jullie bij Mij horen. Maar geen haar op je hoofd zal gekrenkt worden. Door stand te houden zullen jullie je leven redden!" (Het Boek).

In tegenstelling tot de versies van Mattheüs en Marcus zegt Yeshua in de versie van Lucas nadrukkelijk, dat sommigen van ons gedood zullen worden. Sommigen, maar niet allen! Wel zullen wij allen omwille van Zijn naam gehaat worden, maar dat zien we nu al om ons heen gebeuren en hoeft ons dus niet te verbazen. Toch niet iedereen is daartegen opgewassen. Als het puntje bij paaltje komt zal het blijken, wie een echte volgeling van Yeshua is en wie niet. De zogenaamde "naamchristenen" en vele traditionele gelovigen, die zelf geen echte persoonlijke keuze voor Yeshua hebben gemaakt en G'ds geboden en inzettingen met een korreltje zout nemen, zullen door deze vervolgingen en door het optreden van valse profeten van het ware geloof afvallen, Yeshua verloochenen en hun voormalige medegelovigen verraden.

Doordat de wetsverachting toeneemt, zal ook de onderlinge liefde verkillen zei Yeshua (Mt 24:12). Hij bedoelde met de term 'wetsverachting' echter geen verachting van de Nederlandse of Belgische wet, maar van G'ds wet, de Tora! Deze toenemende weerstand tegen de wet van de Eeuwige, die we nu reeds om ons heen waarnemen, zal uiteindelijk tot een enorme geloofsafval leiden.

Tegelijkertijd zal door de standvastige houding van degenen, die trouw blijven aan Yeshua en aan de Tora, ondanks de vervolging waaraan zij blootstaan - of misschien juist daardoor - het goede nieuws over G'ds koninkrijk in de gehele wereld bekend gemaakt worden tot een getuigenis voor alle volken, beginnende bij de rechters en staatshoofden!

Volgens Marcus 13:9 en Lucas 21:12-13 zullen de gelovigen namelijk op last van burgerlijke en religieuze autoriteiten opgepakt worden en voor de rechtbank moeten verschijnen; ze zullen zelfs voor stadhouders en koningen worden voorgeleid. Het Boek heeft het over koningen en presidenten. Dat geeft hen de kans om de Blijde Boodschap te vertellen en van Yeshua te getuigen, zodat hun vervolgers de gelegenheid krijgen, zich alsnog te bekeren. Door het horen van het Evangelie worden deze machthebbers echter wel geconfronteerd met een bewijsstuk dat op de Dag des Oordeels, waarop ze zelf voor de rechterstoel zullen staan, voor of tegen hen zal pleiten, afhankelijk van het vonnis dat zij over de voorgeleide gelovigen zullen uitspreken. Degenen onder ons, die voor deze mensen moeten getuigen, hoeven zich geen zorgen te maken wat ze moeten zeggen, want de Eeuwige zal hen de juiste woorden in de mond leggen en Ruach haQodesh [de Heilige Geest] zal door hen spreken.

Zo hoeven we niet te vrezen voor de kleine Verdrukking, want ook al zegt Yeshua in Lucas 21:16-17, dat sommigen van ons gedood zullen worden en dat wij door allen gehaat zullen worden om Zijns naams wil, maar in de verzen 18 en 19 voegt Hij eraan toe: "*Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan; door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen!*" Het Boek: "*Maar geen haar op je hoofd zal gekrenkt worden. Door stand te houden, zullen jullie je leven redden!*" Welk een bemoediging! Laten we kracht putten uit Zijn woorden, van Hem blijven getuigen ondanks alle tegenstand en G'ds geboden en inzettingen naleven. Dan zullen wij waardig bevonden worden de Schuilplaats en uiteindelijk G'ds Koninkrijk te mogen ingaan.

10. Prediking van het Evangelie aan alle volken

"En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn!" (מַתִּיָּהוּ Matityahu [Mattheüs] 24:14, NBG).

"En aan alle volken moet eerst het evangelie gepredikt worden!" (Marcus 13:10, NBG).

Een van de eerste de tekenen der tijden die Yeshua noemde en waar ik het de vorige keer over had, is het uitbreken van oorlogen, waaronder de zo genoemde Oorlog van Gog en Magog. De laffe overval van Gog en zijn bondgenoten op Israël zal een vernietigend machtsvertoon van de Eeuwige tot gevolg hebben zoals in יְחֶזְקֵאל Yechez'q'el [Ezechiël] 38:17-22 en 39:3-6

geschreven staat en alle volken zullen getuige zijn van het gericht dat Hij zal voltrekken. Natuurlijk zullen ook de gelovigen deze aankomende oorlog nog meemaken en wij zullen ook live op de televisie en op het Internet kunnen zien hoe deze oorlog afloopt: *“Ik zal Mijn grootheid en Mijn heiligheid tonen en Mij aan vele volken bekendmaken. Ze zullen beseffen dat Ik de Eeuwige ben!”* (יְחֶזֶקְאֵל Yechez'q'el [Ezechiël] 38:22) en: *“Ze zullen weten dat Ik de Eeuwige ben. Mijn heilige naam zal Ik aan Mijn volk Israëel bekendmaken, Ik zal Mijn heilige naam niet langer laten ontwijden, en de andere volken zullen beseffen dat ik de Eeuwige ben, heilig in Israëel!”* (יְחֶזֶקְאֵל Yechez'q'el [Ezechiël] 39:6-7, NBV).

De hele wereld zal getuige zijn van G'ds machtsvertoon! Al deze dingen zullen namelijk reeds vóór de grote verdrukking geschieden en dus ook vóór de wegname, en dat is ook logisch, want naar aanleiding van deze geweldige manifestatie van de Eeuwige is er voor ons straks nog heel veel werk aan de winkel. Miljoenen mensen zullen met eigen ogen zien dat G'd echt bestaat en velen zullen op de knieën gaan om de naam van de Eeuwige aan te roepen en Yeshua aannemen als Heer en Verlosser. Ik ben ervan overtuigd, dat wij allen op dat moment de belangrijke taak zullen hebben om nazorg te verlenen, want wat zal er met de nieuwe bekeerlingen gebeuren? Natuurlijk zullen er allerlei sekten en kerken op hen afkomen om hen te indoctrineren met hun leerstellingen en om deze reden is het van groot belang om hen in de juiste leer te onderwijzen en om hen te leren om G'ds geboden en inzettingen naarstig te onderhouden. Hun beslissing om Yeshua in hun hart toe te laten en Hem als hun persoonlijke Redder te aanvaarden is slechts het begin.

Onze liefde en zorg voor pasbekeerde mensen is ontzettend belangrijk, want hun geestelijke groei en hun ontwikkeling tot vruchtdragende gelovigen hangt geheel af van de juiste informatie die hen wordt aangeboden en de hoeveelheid aan individuele zorg en begeleiding alsook van onze gebeden. Het winnen van nieuwe zielen voor Yeshua en hun groei en verdere ontwikkeling moet een voortdurend hartsverlangen voor ons zijn. Om dat te kunnen realiseren moeten wij er eerst voor zorgen dat wij zelf volwassen en standvastig zijn in ons eigen geloofsleven en over voldoende Bijbelkennis beschikken en ervan doordrongen zijn dat het absoluut noodzakelijk is om ons beschikbaar te stellen voor het verlenen van goede nazorg, overdracht van kennis en hen te leren om alles te onderhouden wat Yeshua ons bevolen heeft, zoals Hij zelf gezegd heeft in מַתִּיתָהוּ Matityahu [Mattheüs] 28:19. Hou er rekening mee dat de oogst weliswaar groot zal zijn, maar dat de oogsttijd niet lang zal duren omdat de Antichrist in de tussentijd al staat te popelen om zich te openbaren door gebruik te maken van de ontstane chaos op te treden als de nieuwe wereldleider. Wij hebben dus niet meer zo veel tijd, laten wij die derhalve nuttig besteden!

Voordat de uitverkorenen weggenomen en naar de veilige Schuilplaats worden gebracht en voordat de laatste 3 ½ jaar van de grote Verdrukking zullen beginnen, zal het Evangelie in de hele wereld verkondigd worden aan alle volkeren, want juist in deze korte tijd heeft de zendingsofdracht de allerhoogste prioriteit. Zoals we bij het bestuderen van het negende teken hebben gezien, zal dit te midden van alle vervolgingen ook op het gerechtshof, in de gevangenis en zelfs voor de staatshoofden gebeuren. Het is van het grootste belang dat iedereen op aarde nog een laatste kans zal krijgen om het Evangelie te horen om een keuze te kunnen maken op grond waarvan men op de Dag des Oordeels vrijgesproken of schuldig verklaard zal worden. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om Yeshua aan te nemen of af te wijzen. Daarom heeft de prediking van het Evangelie de absolute voorrang boven alles.

Yeshua heeft in Mattheüs 24:14 gezegd, dat het einde pas zal komen als het Goede Nieuws over het Koninkrijk van G'd overal ter wereld wordt verkondigd, zodat onder alle volken van Hem is getuigd en alle mensen de kans hebben gekregen om een keuze te maken. Wij zien dit nu voor onze ogen in vervulling gaan, want inmiddels is een complete Bijbelvertaling al in 459 talen beschikbaar en gedeeltelijke Bijbelvertalingen zelfs in 2049 talen! Via het internet, maar ook via de radio, televisie en zendelingen ter plaatse wordt de Blijde Boodschap tot in alle uithoeken van de wereld verkondigd.

Ook ik heb het voorrecht, om door middel van mijn Bijbelstudies, mijn websites en mijn pagina's in de sociale media hieraan te mogen bijdragen, maar het is een opdracht voor ons allen om actief mee te werken aan de verkondiging van het Evangelie, want Yeshua heeft nog kort voor Zijn hemelvaart gezegd: *“Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en*

doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb!” (מתתיהו Matityahu [Mattheüs] 28:19-20, NBG).

Wat moeten wij hen leren te onderhouden? G'ds Wet, de Tora! Maar om de pasbekeerde heidenen te kunnen leren G'ds geboden en inzettingen te onderhouden moeten wij de Tora zelf ook goed kennen en naleven. Dat is het immers, wat Yeshua ons bevolen heeft. Yeshua heeft namelijk nooit iets gepredikt wat niet in de Tora terug te vinden was. Evangelieprediking sluit de Wetsverkondiging dus niet uit! Dat gaat hand in hand met elkaar, want Yeshua heeft gezegd, dat alléén wie de wil van Zijn Vader doet, het hemelse Koninkrijk binnengaat. En wat is de wil van Zijn Vader? Hoe weten wij wat G'ds wil is? Door het bestuderen en leren van de Tora. Zonder de Tora zijn wij niet in staat om de wil van G'd te kennen, want in de 613 geboden en verboden maakt de Eeuwige Zijn wil aan de mensheid bekend.

Geeft u gehoor aan deze zendingsofdracht of bent u een Yona? Hij was eerst bang, maar nadat de Eeuwige Hem een belangrijke les gelezen heeft ging hij uiteindelijk wel naar Nineve. U hoeft daarvoor niet helemaal naar Nineve te gaan (wat tegenwoordig sowieso een hachelijke aangelegenheid zou zijn), maar u kunt het ook heel dichtbij doen: bij uw familie, burens, vrienden, collega's of bij uw contacten bij de sociale media. Durft u ook hen de blijde boodschap van inkeer, berouw en vergeving te verkondigen? Durft u ook hen te leren alles te onderhouden, wat Yeshua ons bevolen heeft: de Tora? Wees geen Yona, maar ga ervoor! U hoeft niet te vrezen, want Yeshua heeft in vers 20 de toezegging gedaan dat wij dit niet alleen hoeven te doen: *“En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld!”* Amen!

Werner Stauder