

— Komt er een Palestijnse staat? —

door Werner Stauder

In navolging van Duitsland heeft ook Nederland besloten, een kantoor in de autonome Palestijnse gebieden te openen. Het gaat daarbij (nog) niet om een diplomatieke post, maar heeft tot taak, om de hulpverlening aan de Palestijnen te coördineren. Van Palestijnse zijde werd meegedeeld, dat de buitenlandse hulp zal bijdragen tot de opbouw van de Palestijnse staat. Dat die er inderdaad zal komen is nog maar een kwestie van tijd. Het bestaan van een Palestijnse staat naast Israël wordt immers door TeNaCH bevestigd, want de profeten hebben het in verband met de gebeurtenissen in de eindtijd voortdurend over de Filistijnen en het land der Filistijnen.

Nu zullen velen onder u denken: wat hebben de Filistijnen met de Palestijnen te maken? De wetenschappers zijn namelijk van mening dat de Palestijnen geenszins van de Filistijnen afstammen. Feit is echter, dat de Palestijnen zichzelf "Filistijnen" noemen! Luister maar naar de nieuwsuitzendingen op de Arabische tv-zender NBC, die in Nederland te ontvangen is: het Arabische woord voor "Palestijnen" is "Filistini" en "Palestina" heet "Filistiniyah". Het gaat er dus niet om, of de Palestijnen wel of niet met de vroegere Filistijnen verwant zijn. Ook de profeten spreken over een volk, dat zichzelf Filistijnen noemt! En dat is hier dus het geval. In tegenstelling tot de algemene verwachting zal de nieuwe Palestijnse staat echter niet op de zogenaamde Westbank worden gevestigd, maar op de kuststrook aan de Middellandse zee. De huidige Gazastrook zal dus in de toekomst naar het Noorden toe

worden uitgebreid tot vlak onder Tel Aviv en zal ook de Israëliische steden Ashdod, Ashqelon en Eqron omvatten. Dat zijn de oorspronkelijke grenzen van het historische land der Filistijnen van duizenden jaren geleden!

Is het wel realistisch om ervan uit te gaan, dat Israël deze drie welvarende steden met wolkenkrabbers, havens en alle moderne faciliteiten zomaar aan de Palestijnen overdragen? Zeker! Maar dan wel in ruil voor de Westbank, die voor de Joden, vanwege de heilige steden Chevron, Yerushalayim, Beit El, Shechem en Beit Lechem (Bethlehem) van veel grotere waarde is dan de moderne steden aan de kust, die op hun beurt voor de Palestijnen zeer aantrekkelijk zijn. Ondanks alle vredesovereenkomsten en territoriale toegevingen zal de Arabische haat tegen de Joden echter blijven bestaan en uit Tehilim (Psalmen) 83 blijkt, dat de buurlanden van Israël, inclusief de Palestijnse staat (vers 8) een verbond zullen sluiten om Eretz Yisrael te overvalen en de Joden als volk te verdelgen!



Maar G'd heeft ooit gezegd, dat wie aan Zijn oogappel Israël komt, door Hem zwaar gestraft zal worden: "Want 'Aza zal verlaten zijn en Ashqelon tot een woestenij worden, Ashdod zal men op de middag verdrijven, en Eqron zal ontworteld worden" (Tzefanyah, 2:4). Maar Hij geeft hen nog een kans: "Komt tot uzelf, Ja komt tot inkeer, gij schaamteloos volk, voordat het besluit tot uitvoering komt - als kaf gaat een dag voorbij - voordat over u komt de brandende toorn van Adonai!" (Tzefanyah 2:1-2). ☆