

## De wapenrusting G'ds

Het wordt steeds moeilijker om als volgeling van Yeshua [Jezus] in deze wereld staande te blijven en niet te bezwijken onder de verleidingen en aanvallen, waarmee je dagelijks wordt geconfronteerd. Je hebt te maken met een sterke vijand, die je op eigen kracht niet aan kan! Daarom heb je een wapenrusting nodig die elke aanval kan trotseren en die je kan helpen om de vijand uiteindelijk te verslaan.

Er is geen twijfel omtrent de identiteit en de motieven van deze vijand: *“Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende, wie hij kan verslinden!”* (1 Petrus 5:8). We moeten dus met zijn macht rekening houden en hebben derhalve buitengewone wapens nodig. Geen amulet, geen chamsa en ook geen kraal kan ons tegen zijn macht beschermen! Toch zijn er velen die hun heil daarin zoeken en niet beseffen, dat ze de vijand daarmee juist in de kaart spelen!

Nee, G'd zelf geeft u een betere wapenrusting: *“Voorts, weest krachtig in de Eeuwige en in de sterkte Zijner macht. Doet de wapenrusting G'ds aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting G'ds, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van G'd!”* (Efeziërs 6:10-17).

Wat dat laatste betreft, het Woord van G'd, de Bijbel, is het niet voldoende om het slechts in huis te hebben, maar lees er dagelijks in en leef G'ds wetten, inzettingen en geboden na, want die zijn nog steeds van kracht. Niet alleen voor de Joden, maar ook voor de gelovigen uit de volken. Geestelijke lauwheid en gebrek aan kennis zijn levensgevaarlijk! Bewapen u dus voor de strijd - Doet de wapenrusting G'ds aan!

Werner Stauder