

Vraag:

Ik zie op uw website dat u een enorme kennis van de Bijbel heeft. Ik zou daarom graag van u willen weten wat uw visie is van de troonwagen zoals die beschreven staat in het eerste hoofdstuk van Ezechiël. Of misschien weet u waar ik meer informatie kan vinden?

Antwoord:

Yechezq'el haNavi [de profeet Ezechiël] ziet vier hemelse, mensvormige wezens. In het Hebreeuws worden zij niet dieren genoemd zoals in sommige christelijke vertalingen, maar levende wezens, want daar staat het woord "chai", dat in het Duits wordt vertaald met Lebewesen. In Hoofdstuk 10 vers 1 en vers 20 noemt de profeet hen cherubs. Dat zijn engelen die in het bijzonder over G'ds heiligheid waken. Aan Daniël werd hun getal genoemd: tien duizend maal tien duizenden (Daniël 7:10). Maar, al zijn zij zo velen, een leger, uit tienduizenden bestaande, toch zijn zij één, en dit wordt Yechezq'el [Ezechiël] hier bekend gemaakt; zij zijn één in aard en werk. In vers 6 van hoofdstuk 1 staat dat elk van hen vier gezichten en vier vleugels heeft. Het getal vier in dit vers houdt verband met de vier windstreken en drukt uit dat G'ds macht zich uitstrekt over de hele aarde. Hier worden vier cherubs genoemd, hoewel er ontelbaren zijn. Daarom gaan veel bijbeluitleggers ervan uit, dat deze vier in een hogere rangorde staan dan de rest en men denkt daarbij aan Michaël, Gabriël, Rafaël en Uriël. Maar in dit hoofdstuk gaat het getal vier vooral om de vier aangezichten, die zij elk hadden, en om hun zending naar de vier winden des hemels voor te stellen, die wij ook in Matityahu [Mattheüs] 24:31 tegenkomen. De profeet Zechar'ya [Zacharia] kreeg een gezicht van vier wagens, die naar het noorden, zuiden, oosten en westen joegen (Zacharia 6:1). De Eeuwige heeft boodschappers voor iedere richting, want Zijn koninkrijk omvat het ganse heelal, en reikt tot aan het uiterste der wereld, in alle vier windstreken. Van de vier cherubs had elkeen vier aangezichten, naar vier verschillende zijden uitzijnde. In het gezicht van Yochanan [Johannes], dat zeer veel op dit gezicht lijkt, had ieder der vier cherubs één der hier genoemde aangezichten (Chizayon [Openbaring] 4:7). De NBG-vertaling heeft het over vier dieren, maar het Griekse woord "zoon" (uitgesproken dzo'on), betekent evenals het in Yechezq'el gebruikte Hebreeuwse woord ook gewoon "levend wezen". Maar hier heeft iedere cherub ze alle vier, om aan te duiden, dat ze alle even bekwaam zijn tot de dienst. Toch vinden wij onder de engelen wellicht, evenals onder de mensen, dat de één in gaven boven den ander uitsteekt. Allen hadden zij de gedaante en het aangezicht van een mens, maar bovendien hadden zij het aangezicht van een leeuw, dat van een rund en dat van een arend. Deze vier aangezichten herinneren ons overigens ook aan de vier Evangelien, waarin Yeshua aan ons wordt geopenbaard:

1. Zijn koningschap en majesteit (Matityahu - Mattheüs) wordt hier gesymboliseerd door het aangezicht van de leeuw, want Hij is de Leeuw van Juda. Samen met Hem zullen ook wij eens regeren als koningen.
2. Zijn dienstbaarheid (Marcus) wordt gesymboliseerd door het aangezicht van de os, want een os wordt voor een ploeg gespannen om te dienen en zo worden ook wij opgeroepen om elkander te dienen.
3. Zijn volkomen en volmaakte menselijkheid (Lucas) wordt gesymboliseerd door het aangezicht van de mens, want Hij is de Zoon des mensen en het is de bedoeling dat men Yeshua ook in u en in mij kan zien.
4. Zijn g'ddelijkheid (Yochanan - Johannes) wordt gesymboliseerd door het aangezicht van de arend. Het gezicht van de vliegende arend is tevens een beeld voor het profetisch oog, dat in staat is om alles van mijlenver scherp in de gaten te houden.

Er valt nog zo veel te zeggen over hoofdstuk 1 van Yechezq'el [Ezechiël], maar helaas ontbreekt mij de tijd om hier nog dieper op in te gaan, toch hoop ik dat ik u ook met deze korte uitleg van dienst heb kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,
Werner Stauder