

126. Bijbelstudie over
DE GEHELE WAPENRUSTING G'DS
K'LEI NESHEQ ELOHIM
כלי-נשק אלהים

Deel 1: Efeziërs 6:10-14

In de laatste twee Bijbelstudies over de Wegname vóór de Grote Verdrukking naar een veilige schuilplaats en de Opname ná de Grote Verdrukking bij de Wederkomst van Yeshua werden wij ons zeer bewust van de tijd waarin wij nu leven en wij kwamen tot het besef dat het van het grootste belang is om ons op de komende gebeurtenissen voor te bereiden zodat ze ons niet in de slaap overvallen. Wij moeten waakzaam zijn, het nieuws nauwlettend in de gaten houden en onze relatie met de Eeuwige in orde te maken zodat we aan Zijn voorwaarden voldoen om bij de uitverkorenen te mogen horen, die straks door Yeshua persoonlijk in veiligheid worden gebracht voordat hier letterlijk de hel losbreekt! De Grote Verdrukking moet nog komen, maar volgens mij is een daaraan voorafgaande kleine verdrukking voor velen al volop voelbaar. Het wordt met de dag steeds moeilijker om ons als toragetrouwe volgelingen van Yeshua in deze wereld staande te houden en niet te bezwijken onder de verleidingen, misleidingen en zelfs rechtstreekse aanvallen, waarmee wij dikwijls worden geconfronteerd. Wij hebben te maken met een sterke vijand, die wij op eigen kracht niet aan kunnen! Daarom gaf Sha'ul [Paulus] ons allen het dringende advies: *“Voorts, weest krachtig in de Eeuwige en in de sterkte Zijner macht. Doet de wapenrusting G'ds aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting G'ds, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van G'd. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.”* (Efeziërs 6:10-18). Wij hebben dus een wapenrusting nodig die elke aanval kan trotseren en die ons kan helpen om de vijand uiteindelijk te verslaan. Er is geen twijfel betreffende de identiteit en de motieven van deze vijand: *“Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende, wie hij kan verslinden!”* (1 Petrus 5:8). We moeten dus met zijn macht rekening houden en hebben daarom buitengewone wapens nodig. Geen amulet aan je nek, geen kraal tegen het boze oog en ook geen chamsa (afbeelding van een het kwaad afwerende hand bij de voordeur) kan ons tegen zijn macht beschermen! Toch zijn er veel Joden die hun heil daarin zoeken en niet beseffen, dat ze de vijand daarmee juist in de kaart spelen! Nee, de Eeuwige zelf voorziet ons van de beste en sterkste wapenrusting die ons de meest effectieve bescherming biedt, maar wij moeten eerst leren hoe wij die moeten gebruiken. Vandaar deze Bijbelstudie. Eigenlijk is het net als in het leger. De soldaten krijgen ook eerst een basisopleiding waarin zij leren met hun wapens en diverse uitrustingsstukken om te gaan. Het doel van deze Bijbelstudie is dus het verstrekken van de noodzakelijke instructies over elk element van deze geestelijke wapenrusting die ons moet beschermen in de strijd tegen de duistere machten, de duivel met zijn demonische legermacht. Natuurlijk heeft de Eeuwige ons allen beschermengelen ter zijde gesteld om ons te verdedigen, maar dat wil nog niet zeggen dat wij passief kunnen en mogen blijven in deze strijd. Absoluut niet! U en ik hebben denk ik wel vaak genoeg aan den lijve ervaren dat we behoorlijke klappen kunnen oplopen als we niet uitkijken. Om deze klappen effectief af te kunnen weren heeft de Eeuwige ons allen een complete wapenrusting ter beschikking gesteld. Het is natuurlijk niet de bedoeling om deze in de kast op te bergen, maar om ze weten te gebruiken. Daar gaan we het nu over hebben.

Vers 10: “Voorts, weest krachtig in de Eeuwige en in de sterkte Zijner macht!”

In de verzen 10 t/m 18 van hoofdstuk 6 geeft Sha'ul enkele instructies, die in de juiste volgorde stap voor stap uitgevoerd moeten worden. Allereerst wijst hij ons erop dat onze eigen kracht tekort schiet en de tegenstander zeer zeker zal trachten de gelovigen te verleiden zodra hun geloofsleven verslapt. Daarom roept Sha'ul ons op om krachtig in de Eeuwige te wezen in de sterkte Zijner macht! Bij de behandeling van de geestelijke wapenrusting wordt vers 10 in de Bijbelstudies helaas nogal vaak over het hoofd gezien. Doorgaans begint men pas met vers 11 omdat men er blijkbaar niet bij stil staat dat een soldaat het met de beste wapenrusting alleen niet red. Naast de wapenrusting heeft hij op de eerste plaats namelijk een goede motivatie en een uitstekende lichamelijke conditie nodig om de strijd aan te kunnen. In onze geestelijke strijd geldt daarvoor dus ook een goede geestelijke conditie. Daar hebben we de Heilige Geest voor nodig, de Ruach haQodesh. Door Zijn inwoning kunnen wij de sterkte Zijner macht ervaren die Sha'ul in Efezen 1:19 beschrijft. Alleen Yeshua is de bron van de geestelijke kracht, want aan Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde! (מתתיהו Matit'yahu [Mattheüs] 28:18). Zij, die menen Yeshua niet meer nodig te hebben en om deze reden genoeg nemen met het afleggen van de noachietische eed of - wat nog erger is - de orthodoxe kant opgaan en giyur doen, zullen in dit opzicht nog wel eens voor onaangename verrassingen komen te staan! Laten we daarom de woorden van Sha'ul ter harte nemen: *“Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Mashiach Yeshua, en wat jij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. Lijd met de anderen als een goede soldaat van Mashiach Yeshua. Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud; hij heeft slechts hem te voldoen, door wie hij aangeworven is.”* (2 Timotheüs 2:1-4). Dit sluit aan bij Efeziërs 6:10, waarin Sha'ul de soldaten van G'ds leger de instructie geeft: *“Weest krachtig in de Eeuwige en in de sterkte Zijner macht!”* Als wij hieraan gehoor geven kunnen wij vol overtuiging tegen onze medestrijders zeggen: *“Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft!”* (Filippenzen 4:13). Daar ken ik overigens een liedje van... De oproep *“weest sterk!”* is daarom ook geen vrijblijvend advies, maar een bevel! Het Griekse ἐνδυναμοῦσθε endunamoüsthe is namelijk de gebiedende wijs van de praesens-stam (die aangeeft dat een werkwoordsvorm voortdurend óf herhaaldelijk plaatsvindt) en geeft daarmee aan dat hier sprake is van een bindende opdracht die voortdurend van kracht blijft! Hetzelfde woord gebruikt Sha'ul ook in een soortgelijke oproep aan de gelovigen in Korinthe: *“Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk!”* (1 Korinthiërs 16:13). G'ds belofte om ons krachtig te maken in de macht Zijner sterkte blijft voor ons van toepassing zolang wij Hem gehoorzamen en Zijn aanwijzingen betreffende de door Hem verstrekte geestelijke wapenrusting stap voor stap volgen en er niets aan veranderen of ervan weglaten. Dan zal Hij ons met kracht omgorden zoals wij lezen in een andere beschrijving van G'ds wapenrusting: *“G'ds weg is volmaakt; het woord van de Eeuwige is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. Want wie is G'd behalve de Eeuwige, wie is een rots buiten onze G'd? Die G'd, die mij met kracht omgordt en mijn weg effen maakt; Die mijn voeten maakt als die der hinden en mij op mijn hoogten doet staan; Die mijn handen oefent ten strijde, zodat mijn armen een koperen boog spannen. Ook gaaft Gij mij het schild Uws heils, en Uw rechterhand ondersteunde mij, Uw nederbuigende goedheid maakte mij groot! - Gij hebt mij aangegord met kracht tot de strijd!”* (תהלים Tehilim [Psalmen] 18:31-36 en 40).

Vers 11: “Doet de (gehele) wapenrusting G'ds aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels...”

Sha'ul [Paulus] gebruikt het aandoen van de Romeinse wapenrusting als beeld voor de diverse beschermende factoren die wij moeten gebruiken in onze geestelijke strijd omdat elke soldaat immers heel goed wist dat elk onderdeel van zijn wapenrusting in het gevecht van levensbelang was. De goed gedisciplineerde soldaten van de Romeinse legioenen hadden een rigoureuze training ontvangen, maar het welslagen van hun gevechtstactiek was deels ook te danken aan hun superieure wapenrusting, die hun een aanzienlijke bescherming bood. Daarom gebruikte Sha'ul de wapenrusting van een Romeinse soldaat om de geestelijke wapenrusting duidelijk te maken die de gelovigen nodig hebben om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de satan. Ik kom daar straks nog uitgebreid op terug. Wij kunnen hierbij ook aan de wapenrusting

G'ds denken, zoals die in ישעייהו Yeshayahu [Jesaja] 59:17 beschreven staat: *“Hij bekleedde Zich met gerechtigheid als met een pantser en de helm des heils was op Zijn hoofd; Hij bekleedde Zich met wraak als met een gewaad en Hij hulde Zich in ijver als in een mantel.”* Het aantrekken van de wapenrusting is evenals de oproep in vers 10 geen vrijblijvend advies, maar een bevel, want ἐνδύσασθε endúsasthe [doet aan] staat hier in de gebiedende wijze, die dus aangeeft dat het bevel direct uitgevoerd moet worden. Daar komt nog bij dat er in deze tekst wordt gesproken over de GEHELE wapenrusting. Het doorgaans slechts met ‘wapenrusting’ vertaalde woord πανοπλίαν panoplían is namelijk samengesteld uit uit de woorden πᾶν pân [geheel] en ὄπλον hóplon [wapen] waaruit blijkt dat het om een complete gevechtsuitrusting gaat. Vele Bijbelvertalingen laten dit detail helaas weg, maar de Statenvertaling spreekt terecht over *“de gehele wapenrusting G'ds”*, want wij hebben echt alle delen van deze wapenrusting nodig om ons in de strijd staande te kunnen houden. Geen enkel onderdeel kan gemist worden. Het is daarom uiterst belangrijk dat wij daadwerkelijk de complete wapenrusting aantrekken, want elk onderdeel representeert een deel van onze geestelijke verdediging. Het ontbreken van een van de onderdelen van de geestelijke wapenrusting kan voor een ieder van ons fataal zijn. Denk erom dat de vijand dit onmiddellijk door heeft en echt niet zal aarzelen om daar dankbaar gebruik van te maken. Wees daarom niet nonchalant en ga niet slordig om met deze belangrijke uitrusting. Neem even de tijd om de instructies nauwkeurig door te nemen, want de Eeuwige geeft ons in Zijn Woord inzicht hoe wij ze moeten gebruiken. Om te beginnen legt Sha'ul ons eerst uit waarom we die wapenrusting zo hard nodig hebben, namelijk om stand te kunnen houden. Hij gebruikt daarvoor het Griekse woord στήναι stēnai en ook dat is weer een militaire uitdrukking. Wij hebben hier te maken met een geestelijke oorlogsvoering. De vijand kent onze zwakheden en zal ons natuurlijk daarop proberen te pakken. Het meest kwetsbaar zijn wij op de gevoelskant van ons geloofsleven en daarom valt hij ons daar het meest aan. De NBG-vertaling heeft het over de verleidingen des duivels, maar men zou het woord μεθοδείας methodeías ook kunnen vertalen met ‘listen’. Wij moeten bij de ‘listen des duivels’ op de eerste plaats denken aan dwaalleringen om de gelovigen van het ware geloof weg te lokken. Wij moeten ons daarom steeds van bewust zijn, dat ons geloof op twee pijlers rust, namelijk Yeshua en de Tora! Als men één van beide weghaalt, stort ons geloof als een kaartenhuis in elkaar. Een poging om Yeshua weg te halen is o.a. de ontkenning van Zijn pre-existentie, een leerstelling die wij in de messiaanse beweging hier in Nederland de laatste tijd vaak tegen komen. Die leer houdt in, dat Yeshua vóór Zijn geboorte in Betlehem niet bestond. Ook neemt het aantal voorgangers en gelovigen in messiaanse gemeenschappen toe, die de g'ddelijkheid van Yeshua ontkennen en Hem gewoon als een tzadiq zien, of als profeet of zelfs als een engel. Deze mensen zijn slechts één stap van de orthodoxie verwijderd en zijn er in principe al klaar voor om giyur te doen. Een poging om de Tora als pijler van ons geloof weg te halen is de eeuwenoude dwaalleer dat we nu vrij zijn van de Wet. Over deze dwaalleraars schrijft Petrus: *“Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men. Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkenning van de Heer en Verlosser Yeshua haMashiach, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is!”* (2 Petrus 2:19-21). Een poging om allebei weg te halen is o.a. de vrij nieuwe dwaalleer van het noachitische verbond. Deze dwaalleraren willen ons wijsmaken, dat de heidenen zowel Yeshua alsook de Tora niet nodig hebben, maar dat het volstaat om zich aan de 7 noachitische geboden te houden en de noachitische eed af te leggen. Wij moeten uiterst waakzaam zijn om de listen van de satan door te hebben en er niet in te trappen. Wij moeten er serieus rekening mee houden dat dit een geestelijke strijd is tegen een vijand die vele malen sterker is dan wijzelf. Wij hebben daarom G'ds kracht en Zijn wapenrusting nodig om stand te kunnen houden tegen de listen des duivels, want onze eigen kracht is volstrekt ontoereikend. Trek de wapenrusting aan, onderhoudt de Tora en blijf vooral Yeshua belijden, want als u dat niet doet en Hem afzweert, dan heeft u echt een probleem. Yeshua heeft immers zelf gezegd: *“Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor Mijn Vader, die in de hemelen is; maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor Mijn Vader, die in de*

hemelen is!" (מתתיהו Matit'yahu [Mattheüs] 10:32-33). Het gaat bij de oproep van Sha'ul om de wapenrusting aan te doen om het hanteren van effectieve hulpmiddelen in de innerlijke strijd die wij elke dag opnieuw moeten voeren om te kunnen standhouden tegenover verleidingen en dwaalleren. Dat is alleen mogelijk als we ons aan G'ds Woord houden. Om beïnvloed te kunnen worden, moeten we de tegenstander een opening geven, en daar moeten we voor oppassen! Weet u, de Eeuwige heeft nooit gezegd dat Hij Zijn onvoorzichtige kinderen automatisch zal bewaren voor iedere dwaling. Hij roept ons daarom op om zelf waakzaam te zijn en geeft ons nadrukkelijk de opdracht om Zijn Tora stipt na te leven en de geesten te beproeven, want er staat geschreven: *"Wie zich aan Zijn geboden houdt blijft in G'd, en G'd blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven. Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van G'd komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. De Geest van G'd herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Yeshua haMashiach als mens gekomen is, komt van G'd. Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van G'd!"* (יוחנן Yochanan alef [1 Johannes 3:24 t/m 4:3 NBV]). Sha'ul [Paulus] geeft ons in 1 Thessalonicenzen 5:21 de opdracht om alles te toetsen en deze tekst uit de eerste brief van Yochanan [Johannes] omvat zelfs twee toetsingsmogelijkheden in één, want daar worden twee kenmerken genoemd waaraan wij kunnen zien met welke geest iemand vervuld is, namelijk het al dan niet belijden van Yeshua en het al dan niet bewaren van G'ds geboden, want: *"Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling!"* Bij wie één van deze twee kenmerken ontbreekt, die kan de toets niet doorstaan en wij moeten op grond daarvan ernstig rekening houden met de reële mogelijkheid dat er in hem een andere geest werkzaam is dan de Geest van G'd of de door hem toegepaste geestesuitingen niets anders dan werken uit het vlees blijken te zijn. Sha'ul [Paulus] waarschuwt ons derhalve nadrukkelijk dat wij niet zomaar alles klakkeloos moeten geloven wat ons allerlei leraars, leiders en evangelisten willen wijsmaken en ook niet bij alle wonderen en tekenen die ze doen *"in de naam van Jezus"* er automatisch van uit moeten gaan dat dit door de werking van de Heilige Geest zou geschieden en dus uit G'd zou zijn. Hij geeft ons het dringend advies om alles te toetsen (1 Thess 5:21). Dus nogmaals: waaraan moeten wij het toetsen? Aan het al dan niet belijden van Yeshua en aan het al dan niet naleven van de Tora! Veel christenen denken dat de toets voldoende zou zijn als door de personen in kwestie de naam *"Jezus"* genoemd wordt. Nog afgezien van het feit dat dit eigenlijk de naam *"Yeshua"* zou moeten zijn, blijkt helaas dat dit niet voldoende is om de toets te kunnen doorstaan, want Yeshua heeft namelijk zelf gezegd dat de verleiders en valse profeten tekenen en wonderen zouden doen in Zijn naam (Mt 7:21-23, 24:4-5 en 24:11-12 alsook Mc 13:21-23). Hij waarschuwt ons met de woorden: *"Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven!"* (Mt 7:15). Waarom komen deze valse profeten in schapenvacht? Omdat zij sluw infiltreren in de kudde van de Goede Herder en zich door de naam *"Jezus"* te gebruiken voordoen als echte christenen! Yeshua zegt echter dat wij hen niet moeten geloven, want zij vallen door de mand omdat zij de Tora afwijzen en Hij noemt hen daarom ook *"werkers der wetteloosheid"*. Zij verkondigen de valse leer dat de gelovigen nu vrij zijn van de Wet. Zij vinden met hun leer om G'ds Wet los te laten alom gehoor want in Mt 24:11 lezen wij dat de wetsverachting toeneemt waardoor de liefde van de meesten zal verkillen, terwijl er in 1 Joh 5:3 over de ware gelovigen precies het tegenovergestelde geschreven staat: *"Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen G'ds liefhebben, wanneer wij G'd liefhebben en Zijn geboden doen. Want dit is de liefde G'ds, dat wij Zijn geboden bewaren!"* Dus ondanks het feit dat deze dwaalleraars naar eigen zeggen *"in Jezus naam"* profeteren en *"in Jezus naam"* boze geesten uitdrijven en *"in Jezus naam"* vele krachten en wonderen doen zegt Yeshua openlijk tegen hen: *"Ik heb u nooit gekend! Gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid!"* (Mt 7:22-23). Dat moet ons ook binnen onze eigen kringen en gemeenten bijzonder voorzichtig maken, temeer omdat wij in de Bijbel herhaaldelijk worden opgeroepen om waakzaam te zijn! Het *"noemen van Jezus naam"* blijkt dus niet voldoende te zijn om te toetsen of iemand vervuld is met de Heilige Geest of met een andere geest. Het al dan niet leven naar de Tora blijkt echt de ultieme toets te zijn, want onderstaande teksten geven duidelijk aan dat het onderhouden van G'ds geboden in directe relatie staat met de inwoning van G'ds Geest in ons binnenste, want de Eeuwige heeft gezegd: *"Ik zal Mijn Tora in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven!"* (ירמיהו Yir'm'yahu [Jeremia] 31:33) en Sha'ul [Paulus] legde uit hoe de Eeuwige dit zou doen: *"niet met inkt geschreven, maar met de*

Geest van de levende G'd, niet op tafelen van steen, maar op tafelen van vlees in onze harten!" (2 Korinthiërs 3:3). "Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen G'd, want het onderwerpt zich niet aan de Tora van G'd; trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen G'd niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest G'ds in u woont!" (Romeinen 8:5-9). Conclusie: "Wie Zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die hij ons gegeven heeft!" (יְרוּחַן אֵל Yochanan alef [1 Johannes] 3:24). Kijk, en daar gaat het nu juist om! Woont Ruach haQodesh, de Geest van G'd inderdaad in u en in mij? Heeft Adonai inderdaad Zijn Tora met de Geest van de levende G'd in uw en mijn hart geschreven? Onderwerpen wij ons inderdaad wel aan de Tora van G'd of zijn wij nog steeds in het vlees? Willen wij G'ds wapenrusting aandoen of niet?

Vers 12: "...want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten."

Sha'ul gebruikt de bewapening van de Romeinse soldaat natuurlijk niet letterlijk, maar slechts als beeldspraak omdat onze strijd op de eerste plaats niet tegen mensen gericht is, hoewel zij uiteraard daarvoor maar al te vaak misbruikt worden. Nee, hij ziet achter onze vijanden van vlees en bloed de inspiratie van boze machten. Hij legt ons uit dat we te maken hebben met een geestelijke strijd en beschrijft in de navolgende verzen de spirituele wapenen die gegeven zijn om ons te beschermen tegen de kwaadaardige aanvallen van de geestelijke vijanden. Deze tegenstanders worden als volgt omschreven: overheden, machten, wereldbeheersers van deze duisternis en boze geesten. De 'overheden en machten' tegen wie wij ons moeten bewapenen zijn demonische wezens, gevallen engelen die de satan als vorsten over de volken der aarde heeft aangesteld en die het denkpatroon van de mensen onder hun controle houden en zelfs besturen. In talrijke culturen worden zij door de eeuwen heen als goden vereerd en aanbeden. Door Zijn offer aan het kruis heeft Yeshua hen echter van hun machtspositie beroofd en hun een gevoelige nederlaag bezorgd: "Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd!" (Kolossenzen 2:15). Toch kijk uit! Ook al heeft Hij hen overwonnen, maar ze zijn voorlopig nog wel actief! En hoe! Pas op en blijf waakzaam! De letterlijke vertaling van het Griekse woord ἀπεκδυσάμενος apekduśámenos, dat doorgaans vertaald wordt met 'ontwapend', is 'uitgekleed'. Dat wil dus zeggen dat Yeshua de geestelijke overheden en machten van hun wapenrusting heeft ontdaan. Een reden temeer voor ons, om onze eigen wapenrusting volledig aan te trekken en ermee te leren om te gaan. De derde term die Sha'ul hier gebruikt, is κοσμοκράτορας τοῦ σκότους kosmokrátoras toῦ skótous, hetgeen voor zich spreekt. Het ligt voor de hand dat met 'de wereldbeheersers der duisternis' geen mensen bedoeld zijn, maar 'vorsten der duisternis', machtige demonen. Toch hoeven wij voor hen niet te beven, want: "Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden!" (Kolossenzen 1:13). Als wij ons oprecht beroepen op het offer van Yeshua worden onze zonden vergeven. Daarom zegt Yochanan: "Zie, het Lam G'ds, dat de zonde der wereld wegneemt!" (יְרוּחַן Yochanan [Johannes] 1:29). De veroorzakers van de zonde, de satan en zijn demonen neemt Hij echter niet weg - nog niet! Dat komt later wel, maar vooralsnog kunnen ze hun gang gaan en daarbij sluw te werk gaan. Wees daarom waakzaam en draag uw wapenrusting om hun niet alsnog ten prooi te vallen nadat u al gered was! Als laatste noemt Sha'ul de πνευματικὰ τῆς πονηρίας pneumatikà tēs ponērias, de boze geesten in de hemelse gewesten, tegen wie wij hebben te strijden. Als wij daarvoor onze geestelijke wapenrusting op de juiste wijze gebruiken, dan zullen wij in deze strijd de overwinning behalen en kunnen wij de B'racha uit Efeziërs 1:3 beamen: "Gezegend zij de G'd en Vader van onze Heer Yeshua haMashiach, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in de Mashiach!"

ברוך הוא האלהים אבי אדנינו ישוע המשיח
ברך אתנו משמי מעונו בכל-ברכת הנפש במשיח:

“Baruch Hu haElohim, Avi Adoneinu Yeshua haMashiach,
asher berach otanu mish'mei m'ono b'chol bir'kat haNefesh baMashiach!” Amen!

Vers 13: “Neemt daarom de (gehele) wapenrusting G'ds, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.”

Sha'ul wijst ons op het feit dat we zonder de wapenrusting G'ds geen weerstand kunnen bieden tegen de verleidingen en de aanvallen van de boze en dus ook niet kunnen standhouden. Deze keer zegt hij in de gebiedende wijs: ἀναλάβετε analábeta! Ofwel: neemt op! Hij maakt daarmee duidelijk, dat wij niet om een wapenrusting hoeven te bidden en ook niet hoeven te wachten totdat die ons aangereikt wordt, maar dat de wapenrust al binnen handbereik ligt en onmiddellijk moet worden genomen en aangetrokken! Niet gedeeltelijk, maar helemaal! Opnieuw gebruikt Sha'ul hier de woordcombinatie πανοπλίαν panoplían, die de Statenvertaling terecht weergeeft met 'gehele wapenrusting'. Geen enkel onderdeel kan gemist worden. Zoals in de uitleg van vers 11 al gezegd, is dit beeld ontleend aan de wapenrusting van de Romeinse soldaten, de beste van die tijd! Natuurlijk hing het succes van het Romeinse leger niet alleen af van hun wapenrusting en de uitmuntende gevechtsopleiding van de legioenssoldaten maar op de eerste plaats van hun motivatie en hun gehoorzaamheid aan hun bevelhebbers, wat uiteraard ook voor ons geldt, want ook in onze geestelijke strijd is het niet anders. Toch zijn er helaas talrijke gelovigen die weliswaar deel uitmaken van G'ds leger, maar die niet gehoorzaam zijn aan onze Opperbevelhebber, Yeshua, het hoofd van de gemeente! Deze gelovigen hebben door hun ongehoorzaamheid een groot probleem! יוחנן Yochanan [Johannes] 3:36 is daar heel duidelijk in: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn G'ds blijft op hem!” Het is dus niet alleen voldoende om in Yeshua te geloven, maar dat wij Hem ook gehoorzamen! Ook Romeinen 1:5 heeft het immers over de 'gehoorzaamheid des geloofs'. Een van de bevelen die wij dienen te gehoorzamen is het aantrekken van G'ds wapenrusting. Dit bevel geldt niet alleen voor de gelovigen die in de voorste vuurlinies staan zoals de zendelingen, evangelisten, voorgangers en bijbelleraars, maar voor alle gelovigen! Uit de kontekst blijkt namelijk dat Sha'ul ervan uitgaat dat iedere gelovige het doelwit is van de vijand en voortdurend aangevallen wordt. Daarom is zijn dringende oproep om zo snel mogelijk de gehele wapenrusting aan te doen om deze aanvallen af te kunnen slaan universeel aan alle gelovigen van alle eeuwen gericht. Het doel hiervan is tweeledig: weerstaan en standhouden! De beide hiervoor gebruikte Griekse woorden lijken op elkaar: στῆναι stēnai en ἀντιστῆναι antistēnai. Het werkwoord στῆναι stēnai betekent 'staande blijven' en de samenstelling ἀντιστῆναι antistēnai betekent 'tegenstand bieden'. Dat wil dus zeggen dat de geestelijke wapenrusting ons in staat stelt om in deze zware tijden alle aanvallen af te weren en tot aan de dag van onze verlossing toe te kunnen standhouden. Stel het dus niet uit, neem de wapenrusting G'ds en trek hem aan nu het nog kan!

Vers 14a: “Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid...”

Na het aantrekken van de wapenrusting volgt het tweede bevel van Sha'ul: “Stelt u dan op!” Het was van strategisch belang dat een gedisciplineerd leger zich voor de strijd in slagorde opstelde in tegenstelling tot de wilde hordes van barbaren die zonder enige vorm van coördinatie zomaar erop los stormden. De bekendste Romeinse slagorde was de zogenaamde 'schildpad', waarbij de soldaten zich zodanig opstelden, dat ieder lid van deze formatie volledig met het schild van een andere legionair beschermd was. De testudo, zoals deze strijdformatie door de Romeinen werd genoemd, vormde door de aaneengesloten schilden aan de voor- en achterkant, de beide zijanten en de bovenkant als het ware een soort tank en was daarom zo goed als onkwetsbaar voor pijlen en werpsperen. Deze formatie werd voornamelijk toegepast bij de belegering van een stad. De traditionele slagorde van het Romeinse leger om in open veld te vechten was de acer triplex [drievoudige scherpte]. Daarbij werd het legioen in 3 linies opgesteld. De eerste linie bestond uit de hastati, de onervaren jonge soldaten die pas in dienst waren. Zij vormden dus de frontlinie en vingden de eerste klappen op. De tweede linie werd gevormd door de principes, dat waren de beter getrainde en wat meer ervaren soldaten in de bloei van hun leven, meestal late twintigers en vroege dertigers. Als de eerste linie zich terugtrok viel de tweede linie aan. Dat

waren de stoottroepen. De derde linie bestond uit de triarii, de best getrainde en meest ervaren soldaten van het legioen. Deze veteranen vormden de achterhoede en werden doorgaans niet eens ingezet. Zij bleven in reserve en kwamen pas in actie als zich extreme situaties voordeden zoals onverwachte tegenslagen of uitputting van de beide eerste linies. Het legioen stelde zich op in twee gevechtsposities al naar gelang men wilde aanvallen of een vijandelijke aanval wilde weerstaan: voor het offensief de gesloten orde en voor het defensief de open orde. Voor dat laatste moest ieder legioensoldaat over een ruimte van 1,80 m beschikken. De afstand tussen de diverse gevechtlinies was afhankelijk van het terrein, maar bedroeg doorgaans 25 tot 35 meter. Het was dus van groot belang dat iedere soldaat precies wist waar en hoe hij zich moest opstellen. In onze geestelijke strijd is dat niet anders. Ook wij als gelovigen moeten ervoor zorgen dat wij onze gelederen gesloten houden en ook voor elkaar op de bres te staan om de vijand geen handbreed toe te geven. Dat bedoelde Sha'ul toen hij het bevel gaf: *"Stelt u dan op!"* Wij moeten dus in actie komen en niet passief en geestelijk lui zijn. Dat is levensgevaarlijk! Wij moeten uit de luie stoel komen en ons in de strijdformatie opstellen. Vervolgens zegt Sha'ul: *"Uw lendenen omgord met de waarheid."* Wat bedoelt hij daarmee? Wel, volgens mij bedoelde hij daarmee twee dingen. Ten eerste is de uitdrukking 'Uw lendenen omgord' een bijbelse omschrijving voor 'klaarstaan' of 'gereedstaan'. Een bekend voorbeeld vinden wij in שמרת Sh'mot [Exodus] 12:11 met de Pesachmaaltijd: *"En aldus zult gij het eten: uw lendenen omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand."* Klaar voor vertrek. Een ander voorbeeld met dezelfde strekking vinden wij in מלכים ב M'lachim bet [2 Koningen] 4:29, waar Elisha tegen Gehazi zegt: *"Omgord uw lendenen, neem mijn staf in uw hand en ga op weg."* Ook hier heeft het de betekenis van zich gereed maken. In Lucas 12:35 zegt Yeshua: *"Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende."* Hij bedoelt daarmee eveneens dat wij ons gereed moeten maken en waakzaam moeten zijn. Dat laatste komt in 1 Petrus 1:13 bijzonder sterk naar voren, want hier wordt niet eens van fysieke lendenen gesproken: *"Omgordt dus de lendenen van uw verstand..."* Het tweede wat Sha'ul hier bedoelt is dat de 'gordel van de waarheid' een belangrijk deel uitmaakt van onze geestelijke wapenrusting. Sha'ul gebruikt in zijn beeldspraak de gordel van een Romeinse soldaat. De met metaal beslagen en versierde vijf tot vijftien centimeter brede gordels werden cingula genoemd. De gordel van een legioensoldaat beschermde zijn lendenen en was bedoeld om er zijn zwaard aan te hangen. Een officier droeg het zwaard links en een gewone soldaat, die zijn schild met de linkerhand vasthield, droeg het zwaard rechts. Aan de linkerkant droeg hij een dolk, pugio genaamd, die aan een andere riem bevestigd was dan het zwaard. De brede wapengordel met het zwaard werd cingulum militare genoemd en de smallere draagriem met de dolk balteus. Het Engelse woord 'belt' is hiervan afgeleid. De balteus was van leer met daarop metalen platen ter decoratie. Aan de voorkant hing een schort van 4 tot 8 leren stroken, die voorzien waren van metalen noppen. De balteus werd over de leren draagbanden van het zwaard gedragen om te voorkomen dat deze van zijn plaats kwam. Zo hadden zowel de cingulum als de balteus elk hun eigen functie. De beide gordels komen we ook in de beeldspraak van Jesaja tegen: *"Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen."* (ישעיהו Yeshayahu [Jesaja] 11:5). De brede cingulum had een sluiting met een lange tong van de gesp. De smallere balteus had twee extra knopen waaraan de dolkschede met leren riemen werd vastgemaakt. De zwaardriem werd vervolgens door de aan de achterkant van de zwaardschede vastgemaakte dolkriem geschoven. Twee zwaardbanden met ogen aan de rand waardoor de gordel door de riem werd aangetrokken, omsloten de zwaardschede. Wanneer een Romeinse soldaat zijn lendenen omgordde, maakte hij zich gereed voor de strijd. Zo moeten ook wij onze lendenen omgorden voor de geestelijke strijd. Het zwaard aan de gordel van onze geestelijke wapenrusting is het Woord van G'd, de Tora, en G'ds Woord is de waarheid! Zo wordt ons duidelijk wat Sha'ul bedoelde met: *"Uw lendenen omgord met de waarheid."* Het Woord van G'd is de waarheid, gelijk geschreven staat: *"Heel Uw woord is de waarheid, al Uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig!"* (תהלים Tehilim [Psalmen] 119:160). Dit werd door Yeshua zelf bevestigd in het hoogpriesterlijke gebed toen Hij tot Zijn Vader bad: *"Heilig hen in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid!"* (יוחנן Yochanan [Johannes] 17:17). Het omgorden met de waarheid wil dus zeggen dat wij G'ds Woord moeten erkennen als waarheid en wij dienen daarbij voor ogen te houden dat daar op de eerste plaats de Tora mee bedoeld is, want Psalm 119 heeft het met betrekking

tot G'ds Woord over Zijn rechtvaardige verordeningen. Zoals ik bij de inleiding van deze studie reeds heb opgemerkt, is het tegenwoordig helemaal niet meer zo vanzelfsprekend dat alle gelovigen de Tora als de waarheid zien en in gehoorzaamheid G'ds geboden en inzettingen naleven omdat men hun wijsmaakt dat dit niet meer hoeft. Ze horen maar al te graag dat ze vrij zijn van de Wet en zoeken zelf de gemeentes op waar deze leer verkondigd wordt. Sha'ul wist blijkbaar dat dit zou gebeuren en drong al vele eeuwen geleden erop aan om G'ds Woord op de juiste wijze te onderrichten: *“Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren.”* (2 Timotheüs 4:3-4). Van G'ds Wet wordt keihard gezegd dat die afgeschaft is, terwijl elke kerk door middel van de kerkorde en de statuten haar eigen wet op schrift gesteld heeft, die ieder lid verplicht is na te leven. Hoezo vrij van de wet? Toch let op: niet alleen in de christelijke kringen worden G'ds verordeningen vervangen door menselijke verordeningen. Dat is ook in het Jodendom het geval. Dat was al zo toen Yeshua hier op aarde was. Niet voor niets heeft Hij tegen de Farizeeën gezegd: *“Mooi is dat, hoe u G'ds geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden!”* (Marcus 7:9, Nieuwe Bijbelvertaling). In Het Boek staat dit vers nog duidelijker vertaald. Daar zegt Yeshua: *“U schuift G'ds gebod gewoon aan de kant en zet uw traditie ervoor in de plaats!”* Hij slaat daarmee de spijker op zijn kop, want dit verschijnsel zien wij zowel in de synagoge alsook in de kerk. Daarom geeft Sha'ul het dringende advies: *“Dit getuigenis is waar. Daarom, weerleg hen kortweg, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof, en niet het oor lenen aan Joodse verdichtfels en geboden van mensen, die zich van de waarheid afkeren.”* (Titus 1:13-14). De woorden van Jacobus sluiten hierop aan: *“Mijn broeders, indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt, en een ander brengt hem tot inkeer, weet dan, dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken.”* (יעקוב Ya'aqov [Jacobus] 5:19-20). Een praktische kennis van G'ds Woord om het verschil te kunnen zien tussen Zijn geboden en rabbinale of kerkelijke inzettingen is daarom van fundamenteel belang voor een stabiel geloofsleven. Diepgaande Bijbelstudies en het lezen van de wekelijkse parasha kunnen daarbij een grote steun zijn. Zoals een Romeinse soldaat goed voedsel voor zijn lichaam nodig had om optimaal te kunnen functioneren hebben wij geestelijke voeding nodig om tot de volle waarheid te komen. Aan hen, die tot die erkenning zijn gekomen, schrijft Petrus: *“Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigt hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief, als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende Woord van G'd.”* (1 Petrus 1:22-23). Wij hebben G'ds waarheid vooral nodig om de leugens te ontdekken, waarmee wij geconfronteerd worden. Daar heeft Yochanan het over in zijn eerste brief: *“Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Yeshua de Mashiach is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader!”* (1 Johannes 2:21-23). Wees dus op uw hoede en sluit u niet aan bij een groepering die Yeshua verloochent of het geloof in Hem ondermijnt. Yeshua zegt: *“Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij!”* (יוחנן Yochanan [Johannes] 14:6). G'ds Woord, de Tora, is de waarheid en Yeshua is het vleesgeworden Woord. De satan daarentegen is der vader der leugen. Als het hem lukt om onze gedachten los te maken van G'ds waarheid, dan hebben wij de strijd bij voorbaat al verloren. Daarom moeten wij onze lendenen omgorden met de waarheid.

Vers 14b: “...bekleed met het pantser der gerechtigheid...”

Het tweede onderdeel van de geestelijke wapenrusting dat Sha'ul hier opsomt is: *“Bekleed met het pantser van de gerechtigheid!”* ofwel in de Nieuwe Bijbelvertaling: *“De gerechtigheid als harnas om uw borst.”* In de Herziene Statenvertaling staat: *“En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid.”* Sha'ul verwijst ermee naar ישעיהו Yeshayahu [Jesaja] 59:17, waaraan hij twee onderdelen van de geestelijke wapenrusting ontleent. Ik citeer opnieuw uit de Herziene Statenvertaling: *“Want Hij trok de gerechtigheid aan als een borstharnas en zette de helm van het heil op Zijn hoofd!”* In 1 Thessalonicenzen 5:8 gebruikt hij dezelfde beeldspraak: *“Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met*

de hoop op de zaligheid als helm!” Het door Sha’ul gebruikte Griekse woord θώρακα thōraka is in de Nederlandse bijbels op verschillende manieren vertaald: pantser, borstharnas of gewoon harnas. Dat komt omdat de Romeinen ook inderdaad over verschillende soorten bepantsering beschikten. De gewone legionairs, gregarii milites genaamd, droegen de lorica segmentata, het platenharnas dat wij vooral vanuit de Asterix en Obelix-strips kennen. Het bestond uit een 40-tal ijzeren stroken die met bronzen gespen aan elkaar waren bevestigd en aan de binnenkant met lederen riemen werden samengehouden. De constructie was echt ingenieus, want door deze opbouw was de lorica segmentata namelijk bijzonder flexibel en bood daarmee een vrij grote bewegingsvrijheid en tegelijkertijd toch een uitstekende bescherming. Deze bepantsering woog ongeveer 9 kilo. De officieren en onderofficieren droegen daarentegen het veel lichtere, maar daardoor ook minder defensieve schubbenpantser, de lorica squamata. Dit harnas bestond uit enkele duizenden tot vijf centimeter grote metalen schubben, die aan elkaar bevestigd waren en daarna op een linnen ondervest of op een lorica hamata, een maliënkolder werden vastgenaaid. Het vierde harnastype, het spierkuras ofwel lorica musculata, was voorbehouden aan de hoge officieren, de tribunen, legaten en keizers. Dit kuras bestond uit twee delen, de borstplaat en de rugplaat, dit doorgaans van messing of brons gemaakt en vaak verzilverd of verguld waren. De *lorica musculata* was daardoor natuurlijk als bescherming in de strijd inferieur aan de harnassen van de lagere officieren en gewone soldaten, maar gezien het feit dat ze zich vrijwel nooit in het hevigste strijdgewoel begaven, maar op veilige afstand bleven was dat ook helemaal niet aan de orde. Het werd toch eigenlijk alleen maar gedragen als teken van hoge rang en niet zozeer om zijn defensieve kwaliteiten. Hoe dan ook, zoals de Romeinse legioensoldaten verschillende soorten harnassen droegen, zo zijn er ook verschillende geestelijke borstharnassen. Zoals we gelezen hebben had Sha’ul het in 1 Thessalonicenzen 5:8 over het borstharnas van geloof en liefde en in Efeziërs 6:14 over het borstharnas van de gerechtigheid. Toch hebben alle soorten harnassen één en hetzelfde doel: het beschermen van een vitaal orgaan, het hart! Zo moet ook ons figuurlijk hart, onze hartsgesteldheid, beschermd worden door een geestelijk borstharnas. *“Het hart van de mens is immers van jongs af geneigd tot het kwade,”* zegt de Eeuwige zelf in *בראשית* Bereshit [Genesis] 8:21 in de Willibrord-vertaling. Daaraan aansluitend, schreef Sha’ul in Romeinen 3:10-12 in de Nieuwe Bijbelvertaling: *“Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, er is geen mens verstandig, er is geen mens die G'd zoekt! Allen hebben ze zich afgewend, heel de mensheid is verdorven! Er is geen mens die nog het goede doet!”* Oeps! Dat doet zeer! Toch heeft hij gelijk, want hij verwijst hier naar de *תהלים* Tehilim [Psalmen] 14:3 en 53:4, waar geschreven staat: *“Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard; er is niemand die goed doet, zelfs niet één!”* Dat klopt helemaal, want gerechtigheid is hier op aarde inderdaad ver te zoeken. Velen vinden het maar goed zo en doen er zelf weinig aan om daar verandering in te brengen. De Tora zien ze als onbegonnen werk, want die kan volgens hen toch niemand houden en daarom luisteren ze maar al te graag naar voorgangers en evangelisten die verkondigen dat de Tora niet meer van toepassing zou zijn. Het gevolg daarvan is dat G'ds geboden en inzettingen op grote schaal niet meer worden nageleefd en daardoor de ongerechtigheid alleen maar toeneemt. Gelukkig is niet iedereen zo en zijn er ook nog mensen die echt hunkeren naar de gerechtigheid zoals Yeshua heeft gezegd in de Bergrede: *“Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden!”* (*מתתיהו* Matityahu [Mattheüs] 5:6). Deze vierde zaligspreking is gerelateerd aan *משלי* Mish'lei [Spreuken] 21:21, waar geschreven staat: *“Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en eer.”* Toch let op, natuurlijk kunnen wij allen door onze levenswandel een steentje bijdragen tot een betere wereld, maar echte gerechtigheid kunnen wij niet zelf bewerkstelligen. Wij worden niet gerechtvaardigd door onze eigen werken, maar door de gerechtigheid G'ds. *“Want indien Av'raham uit werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem, maar niet bij G'd. Want wat zegt het Schriftwoord? Av'raham geloofde G'd en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Nu wordt hem die werkt, het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de g'ddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.”* (Romeinen 4:2-5). *“Wat kunnen wij hieruit nu opmaken? Hoewel ze er niet naar hebben gestreefd, zijn heidenen als rechtvaardigen aangenomen, op grond van hun geloof. Maar Israël, dat ernaar streefde door de Tora rechtvaardig te worden, heeft dat niet bereikt. Wat is daarvan de oorzaak? Ze handelden alsof het van hun daden afhing, en niet van geloof!”*

(Romeinen 8:30-32, NBV). Natuurlijk verwacht de Eeuwige van ons, dat wij onverminderd Zijn geboden en inzettingen naleven, maar niet om daarmee onze rechtvaardiging, dat wil zeggen de vergeving voor onze zonden, zelf zouden verdienen. Dat is alleen mogelijk door het geloof in het offer van Yeshua. *“G'ds gerechtigheid, waarvan de Tora en de Profeten al getuigen wordt nu ook buiten de Tora zichtbaar: G'd schenkt vrijspraak aan allen die in Yeshua haMashiach geloven. Er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van G'd, en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door G'd als een rechtvaardige aangenomen omdat Hij ons door de Mashiach Yeshua heeft verlost. Hij is door G'd aangewezen om door Zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst G'd dat Hij rechtvaardig is, want in Zijn verdraagzaamheid gaat Hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan! Hij wil ons nu, in deze tijd, Zijn gerechtigheid bewijzen: Hij laat ons zien dat Hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Yeshua gelooft!”* (Romeinen 3:21-26, NBV). Dat is geweldig nieuws, maar let op: dit wil nog niet zeggen, dat de Tora hierdoor overbodig zou zijn geworden, want om elk misverstand hierover te voorkomen schrijft Sha'ul namelijk in vers 31 nadrukkelijk: *“Stellen wij dan door het geloof de Tora buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de Tora juist!”* De enige manier voor een mens om een daadwerkelijke tzadiq, een rechtvaardige te worden is als haShem zelf hem rechtvaardig verklaart doordat hij tot geloof in Yeshua komt, want uit zichzelf kan een mens nooit rechtvaardig worden in de zin zoals de Eeuwige dat bedoeld, ook al doet hij nog zo zijn best. Wij zijn dus weliswaar gerechtvaardigd door ons geloof in het offer van Yeshua, maar dat ontslaat ons niet van onze plicht om te blijven hongeren en dorsten naar de gerechtigheid in onze dagelijkse levenswandel, het najagen van de innerlijke gerechtigheid in ons hart, die deel uitmaakt van onze heiliging. En daar hebben we dus de Tora voor nodig om dagelijks als handleiding te raadplegen, want daarin staan G'ds geboden en inzettingen keurig opgetekend. Ons streven naar de gerechtigheid blijft namelijk een levenslang proces omdat wij ook na onze bekering telkens weer de fout ingaan. Zolang de zonde, dus het overtreden van de Tora, een vaste plek in ons leven heeft doordat wij bepaalde zonden koesteren en niet kunnen loslaten, genieten wij niet de noodzakelijke bescherming die het borstharnas van de gerechtigheid ons biedt met alle gevolgen vandien. De satan heeft dan namelijk een invalspoort die ons uiterst kwetsbaar maakt. Daarom moeten we de knoop doorhakken en de zonden aan de Eeuwige belijden en wegdoen uit ons leven zodat we een rein geweten kunnen hebben. Wij moeten streven naar een rein hart, want als ons hart rein is dan zal ook onze levenswandel getuigen van onze hartsgesteldheid. Zoals het borstharnas de kwetsbare delen van het lichaam beschermt, zo is een rein hart de beste bescherming tegenover de satan, want dan heeft hij geen vat meer op ons. Het borstharnas moest de Romeinse legioensoldaat beschermen tegen de aanvallen van de vijand en zo moet het borstharnas van de gerechtigheid ons geestelijk beschermen. Het beschermt het hart en is onze verdediging tegen de valse aanvallen die ons anders dodelijk zouden kunnen verwonden. Hoe boosaardig en venijnig de aanvallen van de satan ook mogen zijn, als wij bekleed zijn met het pantser der gerechtigheid, dan hoeven wij niets te vrezen, want er staat geschreven: *“Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als G'd voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen G'ds beschuldigen? G'd is het, die rechtvaardigt; wie zal veroordelen? Mashiach Yeshua is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand G'ds is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van de Mashiach? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde G'ds, welke is in Mashiach Yeshua, onze Heer!”* (Romeinen 8:31-39). Bekleedt u daarom met het pantser der gerechtigheid. Amen!