

Vraag:

Momenteel heb ik een vraag waarvoor ik op je site heb gekeken maar kan daar het antwoord zo 1,2,3 niet vinden. Veel kerken zeggen doordat de wet is afgeschaft de doodstraf ook niet meer geldt. En dan halen ze het verhaal aan uit Johannes 8 waarbij Yeshua i.v.m. een vrouw die overspel heeft gepleegd, tegen de farizeeërs zegt: "Wie zonder zonde is werpe de eerste steen!" en daarmee aangeeft dat de doodstraf is verdwenen en daarmee alle doodstraffen. Hoe kijk jij ertegen aan? Alvast bedankt.

Antwoord:

bedankt voor je mailtje met je vraag over het afschaffen van de doodstraf. Weet je, gelukkig leven wij nu in een andere tijd dan toen de tempel er nog stond en wordt in tegenstelling tot enkele islamitische landen in Israël niemand meer gestenigd. Dat de doodstraf voor al deze overtredingen nu afgeschaft zijn wil echter nog niet zeggen dat G'd het nu minder erg vindt en het nu wel toegestaan zou zijn. Maar door Yeshua geeft Hij ons in Zijn grote goedheid en genade nog een kans om ons te bekeren, om schoon schip te maken, te breken met het zondige verleden en een nieuw leven te beginnen. Dat komt bijzonder duidelijk naar voren in de houding van Yeshua ten opzichte van de overspelige vrouw in Yochanan [Johannes] 8:2-11. Toen Hij niet meteen reageerde maar met de vinger op de grond schreef bleven zij bij Hem steeds op een antwoord aandringen, want zij dachten, dat zij Hem nu eindelijk in de klem hadden en dat zij Hem in beide gevallen konden beschuldigen van òf de Tora tegen te staan, als Hij de gevangene vrijspak, òf in strijd te handelen met Zijn eigen leer van genade en vergeving, als Hij haar veroordeelde, en daarom drongen zij met kracht bij Hem aan om een antwoord. Hij trapte daar echter niet in, maar heeft hen uiteindelijk allen met één enkel zinnetje beschaamd en tot zwijgen gebracht: "Laat hij die zelf nooit zondigt, de eerste steen maar gooien!" (Het Boek). Yeshua gooide de bal gewoon terug en vermeed de strik, die zij Hem hebben gespannen, en redde daardoor op grandioze wijze niet alleen het leven van deze vrouw, maar ook Zijn eigen goede naam. Hij had zich namelijk helemaal niet ongunstig uitgelaten over de Tora en evenmin de schuld van de overspelige vrouw ontkend of vergoelijkt, maar aan de andere kant heeft Hij ook niemand echt aangemoedigd om haar daadwerkelijk te stenigen. Hij erkende weliswaar, dat de Tora dit inderdaad voorschrijft, maar Hij deed wel een beroep op hun eigen geweten, namelijk dat zij zichzelf eerst maar moesten afvragen of zij wel geschikt en bevoegd waren om de straf te mogen voltrekken. Hij leert ook u en mij hiermee een belangrijke les om eerst zelf in de spiegel te kijken voordat we iemand anders veroordelen. De enige die echt zonder zonde was, was Yeshua zelf, en Hij had dus wel de eerste steen op haar kunnen werpen. Maar, hoewel niemand de zonde meer haat dan Hij die rechtvaardig en heilig is, is ook niemand zo meedogend voor de zondaren, want Hij is ook genadig en barmhartig! Dus nogmaals: dat Yeshua deze vrouw niet veroordeelde, betekent niet dat Hij haar daad wilde goedpraten, want Hij wist maar al te goed dat op overspel volgens G'ds wet de doodstraf staat, maar Hij voegde eraan toe: "Ga heen, zondig van nu af niet meer!" Hij is immers niet gekomen om te veroordelen, maar om nog te redden wat reeds verloren was.

Ik hoop dat ik hiermee je vraag enigszins heb kunnen beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Werner Stauder