

Vraag:

Graag had ik van u geweten of u misschien iets meer weet wie Mal'ki-Tzedeq was of is. Zijn er boeken over Hem geschreven of misschien studies. Het is een duidelijke heenwijzing naar de Here Jezus vandaar dat ik erg nieuwsgierig ben over dit onderwerp.

Antwoord:

U schreef terecht, dat Hij een duidelijke heenwijzing naar Yeshua haMashiach is, maar ik ga nog een stap verder: volgens mij is Malki-Tzedeq Yeshua zelf, die toen bij Avraham [Abraham] gekomen is, want Yeshua heeft immers zelf gezegd, dat Hij Avraham persoonlijk ontmoet heeft, terwijl er vele eeuwen lagen tussen het aardse leven van Yeshua en dat van Avraham. Yeshua zei: "Uw vader Avraham heeft zich erop verheugd Mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd. De Joden dan zeiden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar en hebt Gij Avraham gezien? Yeshua zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Avraham was, ben ik." (Yochanan [Johannes] 8:56-57). Wanneer heeft dus die ontmoeting tussen Avraham en Yeshua plaats gevonden? Ik geloof twee keer! De eerste keer toen Hij in de gedaante van Malki-Tzedeq brood en wijn (teken van het Avondmaal!) bracht voor Avraham, en de tweede keer bij de terebinten: "En de Eeuwige verscheen aan hem bij de terebinten van Mam're, terwijl hij op het heetst van de dag in de ingang der tent zat. En hij sloeg zijn ogen op en zag, en zie, drie mannen stonden bij hem; toen hij hen zag, liep hij hun uit de ingang van zijn tent tegemoet, en boog zich ter aarde; en hij zeide: Mijn Heer, indien ik Uw genegenheid gewonnen heb, ga dan niet aan Uw knecht voorbij." (Bereshit [Genesis] 18:1-3). Avraham moest die mysterieuze Gast dus eerder hebben ontmoet en Hem als Koning hebben herkend, want anders zou hij zich zeker niet voor Hem hebben neergebogen en zijn Gast Heer en zichzelf dienstknecht genoemd hebben, want dat doe je toch niet voor een wildvreemde? Bovendien wordt er gesproken over drie mannen, maar Avraham zei niet: mijne heren, meervoud, maar: mijn Heer, enkelvoud! Dus moest hij zijn Gast herkend hebben! Hij moest Hem, G'd in menselijke gedaante, dus reeds eerder ontmoet hebben: Malki-Tzedeq, Yeshua!

Ik heb in mijn bijbelstudie over de tienden het volgende over Malki-Tzedeq geschreven: Voor de allereerste keer komen wij het geven van tienden in de Bijbel tegen in het wonderlijke verslag van de ontmoeting van Avram [Abram] met Malki-Tzedeq [Melchisedek]: "En Malki-Tzedeq [Melchisedek], de koning van Shalem [Salem], bracht brood en wijn; hij nu was een priester van G'd, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zeide: Gezegend zij Avram [Abram] door G'd, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, en geprezen zij G'd, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles de tienden." (Bereshit [Genesis] 14:18-20). In tegenstelling tot Ya'aqov [Jakob] had Avram hier wél een priester, aan wie hij zijn tienden kon geven, maar was deze priester wel een mens van vlees en bloed? Was hij wel een priester zoals de andere priesters die later in de Bijbel worden genoemd? Waarom heeft Avram zich niet bij diens gemeente aangesloten? Tegenwoordig betaal je de tiende immers toch pas als je lid bent van de gemeente, of niet soms? Antwoord op deze vragen vinden wij in de Hebreeënbrief: "Want deze Malki-Tzedeq [Melchisedek], koning van Shalem [Salem], priester van de allerhoogste G'd, die Avraham [Abraham] bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende, aan wie ook Avraham een tiende van alles gegeven heeft, is vooreerst, volgens de uitlegging van zijn naam: Melech Tzedeq [Koning der gerechtigheid], vervolgens ook: Melech Shalem [Koning van Salem], dat is: Melech haShalom [Koning des vredes ofwel Vrededorst]; zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde des levens, en, aan Ben-haElohim [de Zoon van G'd] gelijkgesteld, blijft hij priester voor altoos. Merkt dan op, hoe groot deze is, aan wie de aartsvader Avraham een tiende gegeven heeft van het beste van de buit. Nu hebben zij, die uit de zonen van Levi het priesterambt verkrijgen, volgens de wet wel de opdracht tienden te heffen van het volk, dat is, van hun broeders, hoewel dezen uit de lendenen van Avraham zijn voortgekomen; maar hij, die zich niet tot hun geslacht kon rekenen, heeft van Avraham tienden genomen en een zegen gegeven aan de drager der beloften. Nu is het onwedersprekelijk, dat het mindere door het meerdere wordt gezegend. En hier ontvangen sterfelijke mensen tienden, doch daar iemand, van wie wordt getuigd, dat hij leeft. Ja, om zo te zeggen, is zelfs Levi, die tienden heft, door Avraham aan het tiendrecht van een ander onderworpen, want hij was nog in de lendenen van zijn vader, toen Malki-Tzedeq deze tegemoet kwam." (Ivrim [Hebreeën] 7:1-10). Avraham gaf hem van alles de tienden (vers 3). Dat deed Avraham als uitdrukking van zijn dankbaarheid voor hetgeen Malki-Tzedeq hem gedaan had;

als een bewijs van zijn hulde en van zijn onderwerping aan hem als koning; of als een offerande, gewijd en opgedragen aan G'd, om door zijn priester aangeboden te worden. En zo zijn wij verschuldigd alle mogelijke bewijzen van oprechte liefde en dankbaarheid aan Yeshua Adoneinu [onze Here Jezus] te geven, voor al de rijke en koninklijke gunsten, die wij van Hem ontvangen; Hem onze hulde en onderwerping te brengen, als onze Koning, en al onze offeranden in Zijn handen te stellen, opdat ze door Hem aan Zijn Vader gebracht mogen worden in het reukwerk van Zijn eigen offerande. Malki-Tzedeq droeg de beeltenis van haShem [G'd] in zijn g'dsvrucht en gezag; hij stond boven allen als een onsterfelijke priester, hij is het oude type van de eeuwige, enig-geboren Zoon des Vaders, die priester blijft in eeuwigheid. Laat ons nu de raad van de apostel opvolgen en overwegen hoe groot Malki-Tzedeq was, en hoe ver zijn priesterschap stond boven dat van de ordening van Aharon [Aäron]. De grootheid van deze koning en van zijn priesterschap blijkt daaruit dat Avraham aan hem tienden gegeven heeft en wel beschouwd betekent dit, dat Levi in Avraham tienden geeft aan Malki-Tzedeq (vers 9). Levi ontving de bediening van het priesterschap van G'd en moest tienden nemen van het volk (ik kom daar later nog op terug); en toch brengt Levi zelf tienden aan Malki-Tzedeq als aan een grotere en hogere priester dan hijzelf is; en daarom moest die Hoge priester, welke daarna zou verschijnen, voortreffelijker zijn dan één van de levitische priesters, die in Avraham aan Malki-Tzedeq tienden brachten. Malki-Tzedeq zegende Avraham, want het is een onweerlegbare regel: de mindere wordt gezegend door de meerdere (vers 7). Hij, die de zegen geeft, is meer dan hij, die hem ontvangt; en daarom is Malki-Tzedeq het type van Yeshua, de Verwerper en Middelaar van alle zegeningen voor de kinderen der mensen, groter dan al de priesters naar de ordening van Aharon [Aäron]. Aan Yeshua haMashiach [Jezus Christus], onze grote Malki-Tzedeq, moet hulde bewezen worden; door een ieder van ons moet Hij nederig erkend worden als onze Koning en Priester, en niet slechts van alles de tiende maar alles wat wij hebben, moet Hem overgegeven worden! Hoe dan ook, in beide gevallen, zowel bij Ya'aqov alsook bij Avraham had het geven van de tienden geen betrekking op de gemeente, maar op de Eeuwige zelf! Ik heb over Malki-Tzedeq overigens een aparte bijbelstudie geschreven: nr. 028.

In de Hebreeënbrief is Malki-Tzedeq een type (beeld) van Yeshua, maar ik ben ervan overtuigd, dat Hij meer is dan alleen maar een type, want ik kan zowel uit Genesis alsook uit de Hebreeënbrief geen andere conclusie trekken, dan dat Malki-Tzedeq niemand anders kan zijn dan Yeshua zelf!!! Hij wordt de Koning der Gerechtigheid genoemd, de Vredevorst, en Hij is zonder begin van dagen of einde des levens, dus Hij is de Eeuwige!

Met vriendelijke groet,
Werner Stauder