

Vraag:

Hierbij zou ik u graag een vraag willen voorleggen. In 1 Johannes 3 vers 13 staat: "Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon?" - Zoals we weten zijn er genoeg teksten in de bijbel over Henoeh en Elia die ook ten hemel zijn opgenomen.

1 Makk 2 vers 58, Elia werd in de hemel opgenomen omdat hij zich met volle overgave voor de wet had ingezet. Hebr.11 vers 5, Door zijn geloof werd Henoeh naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven; hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al vóór zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond.

Graag zou ik beroep willen doen op uw uitvoerige kennis aangaande de schriften.
Alvast bedankt.

Antwoord:

Heel hartelijk bedankt voor uw mailtje met de vraag hoezo Johannes kon schrijven dat niemand is opgestegen naar de hemel behalve de Mensenzoon, terwijl er toch ook duidelijke teksten zijn waarin staat dat ook Henoeh en Elia ten hemel zijn opgenomen. U vindt dit tegenstrijdig en doet derhalve een beroep op mij om hierop een antwoord te verkrijgen.

Wel, om te beginnen staat deze passage niet in 1 Johannes 3:13, maar gewoon in het evangelie van Johannes 3:13. En weet u waarin het verschil ligt? In de woorden "opgestegen" en "opgenomen". Het eerste is actief, het tweede passief. Yeshua is zelf neergedaald en opgestegen, het is dus Zijn eigen initiatief. Niemand is in staat om uit eigen kracht uit de hemel neer te dalen, op te stijgen en opnieuw neer te dalen dan G'd alleen. Geen mens kan dat! Ook niet Henoeh en Elia. Zij werden allebei zonder eigen initiatief zomaar opgenomen en ooit zullen zij ook allebei eveneens zonder eigen initiatief weer naar de aarde teruggestuurd worden. Zij hebben het niet in eigen hand en kunnen dit niet uit eigen kracht doen. Yeshua haMashiach wel! Begrijpt u nu het verschil?

Met vriendelijke groet,
Werner Stauder