

Kleur bekennen!

Door de eeuwen heen werd de Joden verweten, dat ze niet in Yeshua [Jezus] willen geloven en dus collectief hun eigen Mashiach [Messias] verwerpen. Dat dit volstrekt uit de lucht gegrepen is blijkt uit het feit, dat er wereldwijd en zelfs ook in Eretz Yisra'el [het land Israël] messiasbelijdende Joodse gemeenten als paddestoelen uit de grond schieten. Daarom zegt men tegenwoordig niet meer “de Joden”, maar “de meeste Joden”...

Maar ook deze stelling kan men niet hard maken. Het is namelijk moeilijk na te gaan hoeveel Joden daadwerkelijk messiasbelijdend zijn, want velen - vooral in orthodoxe kringen - komen daar niet openlijk voor uit. Helaas moeten wij daarentegen wel constateren, dat een groot deel van de Joden helemaal niet meer in G'd gelooft! Het is voor ons een uitdaging, maar ook een opdracht, om daar wat aan te doen!

Toch of van de Joden, die nog wel in G'd geloven, echt een meerderheid Yeshua zou afwijzen blijft een moeilijke vraag, want velen zijn naar buiten toe actieve leden van de sjoel [synagoge], maar in het diepste geheim geloven zij in Yeshua. Aan de andere kant zijn er ook talrijke christenen, die hun Joodse afkomst verzwijgen uit angst voor eventuele gevolgen daarvan. We leven nu echter in een tijd waarin wij allen eerlijk voor ons geloof in Yeshua moeten uitkomen en van Hem moeten getuigen, omdat G'ds tegenstander steeds meer invloed krijgt in deze maatschappij: op de televisie, in de muziekwereld, in de pers, in de gezondheidszorg, in de hulpverlening, in het onderwijs en vooral in de politiek!

Yeshua verwacht van ons, dat we kleur bekennen! Voor velen is helaas echter het Jiddische gezegde van toepassing: “Far der T'liye hobn Menschen mehr Moire wie far G'tt allein!” [de mensen vrezen de galg meer dan G'd!]. Maar dat is helaas geen nieuw verschijnsel zoals wij in Yochanan [Johannes] 12:42-43 kunnen lezen: *“En toch geloofden zelfs uit de oversten velen in Hem, maar terwille van de P'rushim [Farizeeën] kwamen zij er niet voor uit, om niet uit de synagoge te worden gebannen; want zij waren gesteld op de eer der mensen, meer dan op de eer van G'd!”* Een ander Jiddisch gezegde, dat hier ook van toepassing is, luidt: “Far G'tt hot men Moire - far Menschen muss men sich hitn!” [vrees G'd, maar hoed je voor de mensen!].

Juist nu G'ds vijand steeds meer terrein aan het winnen is en het steeds moeilijker wordt om voor ons geloof uit te komen, moeten we de woorden van Yeshua uit Matityahu [Mattheüs] 10:32-33 goed in ons geheugen prenten: *“Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor Mijn Vader, die in de hemelen is, maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor Mijn Vader, die in de hemelen is!”*

Werner Stauder