

Hemelvaart: thuisreis na volbrachte taak!

De mens is van nature zondig, niemand is volmaakt! Dat zal wel iedereen met mij eens zijn. Al streef je ernaar om zo goed mogelijk te leven, toch zullen er momenten van zwakte zijn, waarin men misschien zelfs onbewust of ongewild toch dingen doet, die in G'ds ogen eigenlijk niet door de beugel kunnen! De Bijbel noemt dit "zonde", en wie in zonde leeft, zal het Koninkrijk G'ds niet beërven (1 Korinthiërs 6:9)! *"Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood!"* (Romeinen 6:23).

De zonde maakt scheiding tussen de mens en G'd, en omdat geen enkel mens vrij is van zonde, zou in principe eigenlijk iedereen verloren gaan. Is dat niet verschrikkelijk? Veel mensen, ook ongelovigen, zijn ervan overtuigd, dat de dood niet het einde is, dat er daarna nog iets volgt. Maar wat? Waar gaat de ziel naartoe? Niet alleen in het Jodendom en in het Christendom gaat men ervan uit, dat men ooit voor de rechterstoel komt te staan en geoordeeld zal worden naar zijn levenswandel. In de meeste niet-christelijke religies probeert men daarom de hemel te verdienen door goede daden. Toch is het frustrerend te weten, dat er na een lang leven op aarde nog genoeg zonden op je rekening overblijven om een flinke straf van G'd te verwachten, al probeer je toch nog zo je best te doen! Welke hoop blijft er dan nog over?

Welnu! De Eeuwige weet natuurlijk best wel, dat de mens niet in staat is om zo rein te leven, dat hij zonder meer het Koninkrijk G'ds zou kunnen binnenwandelen. Daarom is Hij zelf in gedaante van een mens op aarde gekomen om aan het kruis van Golgotha de straf op Zich te nemen, die wij eigenlijk verdiend hebben voor onze zonden. Hij heeft plaatsvervangend voor ons geleden, is aan het kruis gestorven en begraven. Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood en opgevaren ten Hemel, waar Hij vandaan is gekomen. Elk jaar wordt daarom tien dagen voor Shavuot [Pinksteren] de Hemelvaart van Yeshua haMashiach [Jezus Christus] herdacht, die plaats vond nadat Hij Zijn verlossend werk hier op aarde had volbracht. Hij heeft Zijn deel gedaan, nu zijn wij aan de beurt!

Maar wat moeten wij dan doen? Moeten wij goed leven? Natuurlijk! Moeten wij ons aan G'ds Wet, de Tora, met al haar geboden en inzettingen houden? Vanzelfsprekend! Maar op de eerste plaats moeten wij Yeshua haMashiach [Jezus Christus] persoonlijk als onze Verlosser en Heer aannemen! Dan pas kunnen we G'ds liefde en Zijn plan met ons leven leren kennen.

Hoe moeten wij dit doen? Heel eenvoudig! G'd kent ons hart. Hij hecht niet veel waarde aan allerlei plechtigheden en dure woorden, maar veel meer aan wat er in ons om gaat. Bid ervoor dat Yeshua Adoneinu [de Here Jezus] ook in uw leven mag komen, open de deur van uw leven voor Hem, beleid uw zonden en dank de Eeuwige dat Hij uw zonden vergeeft. Laat Hem regeren op de troon van uw leven en u zult zien, dat Hij zelf u zodanig zal veranderen dat u zult worden zoals Hij u hebben wil.

Is er nu nog een geldige reden om Yeshua niet te aanvaarden als uw persoonlijke Verlosser, nu op dit moment?

Werner Stauder