

Messiasbelijdend Sh'ma Yisra'el?

“En een der soferim [schriftgeleerden], tot Hem komende, hoorde, dat zij met elkander redetwistten, en overtuigd, dat Hij hun goed geantwoord had, vroeg hij Hem: Welk mitz'va [gebod] is het eerste van alle? Yeshua antwoordde: Het eerste is: Sh'ma Yisra'el, Adonai Eloheinu, Adonai echad! - Het eerste is: Hoor, Israël, de Eeuwige, onze G'd, de Eeuwige is één!” (Marcus 12:28-29).

Dit Sh'ma Yisra'el is de Joodse geloofsbelijdenis, die reeds duizenden jaren met dezelfde woorden wordt uitgesproken. Het is immers een altoosdurende inzetting volgend Devarim [Deuteronomium] 6:4. Hoe verschillend orthodoxe, liberale en messiasbelijdende Joden ook mogen zijn in hun opvattingen, het Sh'ma Yisra'el blijft een verbindende factor!

Maar hoe zit het nu eigenlijk met de messiasbelijdende Joden? Is dit belijdenis, dat G'd één is, niet in tegenspraak met hun geloof in B'rit haChadasha, het Nieuwe Verbond? Of geloven zij soms niet zoals de christenen, dat Vader, Zoon en Ruach haQodesh [de Heilige Geest] tezamen deel uitmaken van die éne G'd? Welzeker!

Wij geloven immers niet in drie verschillende goden, maar in één G'd: de G'd van Av'raham [Abraham], Yitz'chaq [Isaak] en Ya'aqov [Jakob], die Zich op verschillende wijzen en in verschillende gedaanten heeft gemanifesteerd! Of bestaan er voor de Eeuwige soms beperkingen? Natuurlijk niet! Reeds in TeNaCH [het O.T.] zien we enkele voorbeelden daarvan, zoals de verschijning van de Eeuwige aan Moshe [Mozes] in een brandende braamstruik (Sh'mot [Exodus] 3:4), de wolkkolom en de vuurkolom, waarin Adonai Zijn volk voorging tijdens hun tocht door de Sinai-woestijn (Sh'mot [Exodus] 13:21). Zou het dan voor G'd te moeilijk zijn, om de gedaante van een mens aan te nemen?

De shaliach [apostel] Yochanan [Johannes] omschrijft Yeshua als volgt: *“In den beginne was het Woord en het Woord was bij G'd en het Woord was G'd. Dit was in den beginne bij G'd!”* (Yochanan [Johannes] 1:1-2). Nu wordt het ook duidelijk, waarom de Eeuwige in het scheppingsverhaal over Zichzelf in meervoud spreekt: *“Laat Ons mensen maken naar Ons beeld...”* (B'reshit [Genesis] 1:26). Yeshua was immers bij Hem en in Hem zoals duidelijk blijkt uit de voorgaande tekst. Hij zegt het zelf in Yochanan [Johannes] 14:7-11: *“Indien gij Mij kent, zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Yeshua zeide tot hem: Ben ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader? Geloof gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet Zijn werken. Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is; of anders, geloof om de werken zelf!”*

Yeshua, Ruach haQodesh en Abba [de Vader] zijn één, drie aspecten van die éne G'd, die ook uw G'd wil zijn. Daarom is het Sh'ma Yisra'el niet in tegenstrjd met de opvattingen van het messiasbelijdende Judaïsme, maar geeft daar juist een diepere inhoud aan!

Werner Stauder