



Beth Yeshua

Vriendschap tussen Arafat en Rabin?

Enkele weken geleden was het nog ondenkbaar: de PLO heeft Israël officieel erkend en Israël is voor het eerst bereid om de Palestijnen beperkt zelfbestuur met een eigen Palestijnse politiemacht te verlenen in de Gazastrook en de stad Jericho. Rabin komt dus zijn verkiezingsbelofte na: „Land in ruil voor vrede!”.

Orthodoxe Joden zijn er echter fel op tegen, dat er ook maar een duimbreed Bijbelse grond aan de Arabieren gegeven zou worden. Dat beschouwen ze immers als een verraad aan God, die het hele land Israël aan Zijn uitverkoren volk had beloofd. Maar behoren de Gazastrook en de stad Jericho daar wel bij? Van de Gazastrook is ons bekend, dat hij bij de verdeling van het land onder de 12 stammen (Jozua 15:20-47) wel binnen de grenzen van Israël viel en tot de

stam Juda behoorde, maar door voornamelijk Filistijnen bewoond bleef. Wij zien nu dus dezelfde situatie: beperkt zelfbestuur voor de Palestijnen houdt dus wel in, dat Gaza binnen de grenzen van Israël blijft. En hoe zit het met Jericho? Dat is inderdaad een Bijbelse stad, maar God heeft de Joden uitdrukkelijk verboden om zich daar te vestigen: „Te dien tijde deed Jozua deze eed: Vervloekt voor het aangezicht des HEREN is de man, die zich opmaakt en deze stad Jericho herbouwt; ten koste van zijn eerstgeborene zal hij haar grondvesten, ten koste van zijn jongste haar poortdeuren inzetten” (Jozua 6:26).

Dat dit niet uit de lucht gegrepen is blijkt uit 1 Koningen 16:34. Het afstaan van een stad, die voor Joden verboden gebied is, is dus een Bijbelse zaak. Beide partijen kunnen zich vin-

den in deze regeling en het ziet er dus ook naar uit dat de vrede, waarna iedereen verlangt, inderdaad zal komen. Maar het zal een schijnvrede zijn van korte duur! De profeten uit de Bijbel voorspelden namelijk voor de eindtijd, waarin wij nu leven, een grote oorlog tegen Israël, voorafgegaan door een korte periode van vrede en welvaart (Ezechiël 38:14-15). Israël dreigt volledig te worden uitgeroeid, maar dan grijpt God persoonlijk in: „Te dien dage zal IK zoeken te verdelen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken”. (Zacharia 12:9). Tegelijkertijd zal de Heer de Heilige Geest over Israël uitgieten en Yeshua (Jezus Christus) zal wederkeren met grote pracht en heerlijkheid: „Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden: zij

zullen Hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben”. (Zacharia 12:10). Op dat moment zal zich het hele Joodse volk tot de Here bekeren en samen met de (niet-joodse) gemeente van Yeshua de ware vrede ervaren die alleen God zelf ons kan schenken door het verzoenend offer van Zijn Zoon aan het kruis van Golgotha.

Op donderdag 16 september houdt de regiogroep van de messias-belijvende Joodse gemeente Beth Yeshua om 20.00 uur een bijbelkring o.l.v.

ten huize van de familie Stauder op te . Een ieder die Yeshua heeft aangenomen als Heer en Messias en het Joodse volk liefheeft is van harte welkom.

Shalom, lehitraot beqarov!

Werner Stauder.