

Beth Yeshua

Is Yeshua de profetische Mashiach? (slot)

In de Tenach staan er her en der soms kleine, soms wat langere teksten, verdeeld over de profetische boeken en tehiliem, die de komst, maar ook de wederkomst van de Mashiach voorspellen. Elke tekst op zich lijkt nergens op te slaan en is dus zonder kennis van de Brith haChadasha nauwelijks te begrijpen. Dat verklaart ook de moeite die velen van onze Joodse broeders en zusters hebben om in Yeshua hun langverwachte Mashiach te zien. Indien men echter alle profetiën uit de Tenach aangaande de Verlosser inventariseert en rangschikt, dan begint het hele leven van Yeshua duidelijk zichtbaar te worden...

Omdat de lichamen van de gekruisigden op de shabbat niet aan het kruis mochten blijven, kwamen Romeinse soldaten om hun beenderen te breken zodat zij weggehaald konden worden. Maar toen ze bij Yeshua kwamen, zagen ze dat Hij reeds gestorven was en braken Zijn beenderen niet, gelijk geschreven staat: 'Hij behoedt al Zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken'. (Tehiliem 34:21). — Zo gaat ook in dit opzicht de vergelijking van Yeshua met het Paaslam op: 'Geen been zult gij ervan breken'. (Shemot 12:46). Eén van de soldaten stak met een speer in de zijde van

Yeshua en terstond kwam er bloed en water uit. Hieraan zullen de inwoners van Yerushalayim herinnerd worden bij de wederkomst van Yeshua: 'Zij zullen Hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben en over Hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over Hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene' (Zechariya 12:10). Toen het avond geworden was, nam een rijke man, Yosef genaamd, het lichaam van de Yeshua van het kruis en legde het in zijn eigen graf, dat hij pas in de rots had laten uithouwen: 'Bij de rijke was Hij in Zijn dood omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond is geweest' (Yeshayahu 53:9). Na drie dagen is Yeshua echter opgestaan uit de dood: 'Ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor Zijn aangezicht' (Hosheya 6:12). Na Zijn opstanding verscheen Hij Zijn discipelen meermaals, zegende hun en werd toen opgenomen in de hemel. Een wolk ontrok Hem aan hun oog en Hij ging zitten ter rechterhand van Zijn Vader: 'Aldus luidt het woord des HEREN tot mijn Here: zet U aan Mijn rechterhand.' (Tehiliem 110:1). Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een Men-



senzoon; Hij begaf Zich tot de Oude van dagen, en men leidde Hem voor deze; en Hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natieën en talen dienden Hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en Zijn koningschap is een dat onverderfelijk is.' (Daniël 7:13-14).

Werner Stauder

De samenkomsten van de messias-belijvende Joodse gemeente Beth Yeshua vinden elke zaterdag om 14.00 uur plaats in het gebouw van de Weteringkerk, Veluwelaan 20 (hoek Betuwestraat, bij de RAI) in Amsterdam.