

### **Vraag:**

Ik vind vele van uw bijbelstudies buitengewoon interessant, maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat u wel heel erg snel langs het zevenvoudige wezen van God gaat. Er staat namelijk in Openbaring hoofdstuk 4; "dit zijn de zeven Geesten Gods" en nogmaals in hoofdstuk 5; "dit zijn de zeven Geesten Gods". Er wordt ook gesproken over een regenboog; mij is altijd geleerd dat die uit zeven kleuren bestaat. Mijn vraag aan u is daarom; wat zijn de "zeven Geesten Gods"?

### **Antwoord:**

Ook op uw tweede mailtje wil ik heel in het kort ingaan, waarin u mij vroeg wie of wat de zeven Geesten G'ds zijn. U schreef dat u zich niet aan de indruk kunt onttrekken dat ik wel heel erg snel langs het zevenvoudige wezen van G'd zou gaan. U baseert dit op de volgende passage in mijn eerste bijbelstudie, die ik overigens één dezer dagen zal aanvullen met enkele toelichtingen. Maar evenals in mijn studie ben ik nog steeds van mening dat men in bepaalde Joodse kringen ervan uitgaat, dat G'd uit zeven Personen bestaat, omdat de cijfer zeven (Sheva) in het Hebreeuws volmaaktheid uitdrukt. Hier is dus sprake van een zeven-éénheid, waarvoor in G'ds Woord echter geen duidelijke schriftuurlijke aanwijzingen zijn te vinden, behalve eventueel Openbaring 3:1, waarin gesproken wordt over de 7 Geesten G'ds, maar of daar dan ook 7 verschijningsvormen van de Eeuwige mee bedoeld zijn, valt te betwijfelen. Een zeven-éénheid lijkt mij dus zeer onwaarschijnlijk. Maar wat wordt dan bedoeld met de zeven Geesten G'ds?

Welnu, de Eeuwige wil in het boek Chizayon [Openbaring] zeven gemeenten in Asia, een provincie van het Romeinse Rijk in het westen van het huidige Turkije, aanmoedigen om te midden van alle vervolging staande te blijven. Maar omdat 7 het getal is van de volheid, wil Adonai door dit boek tevens troost, bemoediging en houvast geven aan Zijn gemeenten van alle tijden en van alle plaatsen en landen. Dus ook aan ons.

Hij heeft de zeven Geesten; dat is de volmaakte Heilige Geest, de Ruach haQodesh, met al Zijn verscheidenheid van krachten, gaven en werkingen; want Hij is persoonlijk één, ofschoon verscheiden in openbaring. Hij wordt hier zevenvoudig genoemd naar het getal der gemeenten en der engelen van de gemeenten, om aan te tonen dat iedere dienaar en elke gemeente een bedeling en mate van de Ruach [Geest] gegeven is om daarmee te functioneren; een voorraad van geestelijke invloed voor die dienaar of die gemeente, om hen door volharding en uitbreiding te verbeteren; welke mate des Geestes hun niet weer onttrokken wordt tenzij ze haar door misbruik of achteruitgang verbeuren. De gemeenten hebben, evenals de afzonderlijke gelovigen, hun geestelijke voorraad en fonds; en aangezien deze brief gericht werd aan een verslappende gemeente, wordt haar in herinnering gebracht dat Yeshua de zeven Geesten heeft, dat is de Heilige Geest in volkomenheid, en dat zij zich tot Hem mogen wenden om Zijn werk in hen te verlevendigen. De zeven sterren, de engelen der gemeenten; zijn door Hem geplaatst en aan Hem verantwoording schuldig, hetgeen hen getrouw en ijverig moet maken. Hij heeft dienaren om te zenden, en geestelijke invloeden aan Zijn dienaren mede te delen tot welzijn van de gemeenten. De Heilige Geest werkt gewoonlijk door de dienaren, en hun dienst zal niet krachtig zijn zonder de Heilige Geest, de volmaakte Geest met al Zijn verscheidenheid van krachten, gaven en werkingen. Daarom wordt hier gesproken over de zeven Geesten G'ds. Anderen menen echter dat deze zeven Geesten hier de zeven engelen zijn, zoals volgens Openbaring 1:20 ook de zeven sterren de zeven engelen of opzieners der gemeente betekenen. De zeven gemeenten worden vergeleken met zeven kandelaars, omdat aan de Menora, de kandelaar in de tabernakel zeven lampen waren, die altijd met olie en licht moesten voorzien zijn, want de gemeenten hebben de opdracht gekregen om een licht voor de wereld te zijn! In Chizayon [Openbaring] 4:5 zag Yochanan [Johannes] zeven vurige fakkels brandende voor G'ds troon, waarvan hij verklaarde, dat zij de zeven Geesten G'ds zijn, de verschillende gaven, bedieningen en werkingen van de Heilige Geest in de gemeenten van de Mashiach; die alle worden verdeeld en verleend naar de wil en het welbehagen van Hem, die op de troon zit. In Chizayon [Openbaring] 5:6 zien wij Yeshua als een lam, hebbende zeven hoorns en zeven ogen, dat is volkomen macht om al de wil van G'd te volbrengen en volkomen wijsheid om dat op de beste wijze te doen; want Hij heeft de zeven Geesten G'ds. Hierdoor wordt de volheid van de Heilige Geest afgebeeld, die Yeshua zonder mate heeft ontvangen (Yochanan [Johannes] 3:34) waardoor Hij ook Zijn macht en Zijn voorzienigheid in het regeren van Zijn kehille [gemeente] uitvoert. Hij heeft de Heilige Geest ontvangen zonder mate, in alle volkomenheid van

licht en leven en macht, waardoor Hij instaat is alle landen der aarde te regeren en te onderwijzen.  
Hij, het Lam, heeft zeven ogen: niets ontgaat Hem, ook hier op aarde niet!

Ik hoop dat ik uw vraag voldoende heb kunnen beantwoorden.

Met vriendelijke groet,  
Werner Stauder