

Beth Yeshua

Yeshua niet in Sh'ol: Hij leeft! (2)

Dikwijls krijgen wij het ver-
wilt te horen, dat Beth Yeshua
tot doel zou hebben, om joodse
mensen tot het christelijk geloof
te bekeren. Maar wat is het
christelijk geloof? Als men daar-
mee het christendom bedoelt, zo-
als het door sommige kerken en
gemeentes wordt gepresenteerd
met al hun niet-joodse en vaak
onbijbelse tradities en kerkre-
gels, dan kunnen we met een ge-
rust hart zeggen: neen! Dat wil-
len wij onze joodse broeders en
zusters niet aanbieden! Wat wij
wel willen, is joodse lezers te at-
tenderen op hun eigen joodse
Mashiach en kennis te laten ma-
ken met het joodse karakter van
B'rit haChadasha, het zoge-
naamde Nieuwe Testament.
Daarom laten wij ook voorna-
melijk joodse mensen aan het
woord, die Yeshua persoonlijk
hebben gekend en getuigen van
hetgeen zij hebben gezien en ge-
hoord. Een van hen is de shaliach
(apostel) Keifa (Petrus), die na de
uitstorting van Ruach haQodesh
(de Heilige Geest) de joodse ge-
meente toesprak, die voor het
vieren van Shavuot (Pinksteren)
naar Yerushalayim was gekomen
uit alle windstreken: „Gij joden
en allen die te Yerushalayim
woonachtig zijt, dit zij u bekend
en neemt mijn woorden ter
ore...” (Ma'asim - Handelingen
2:14).

En hij vertelde hen over de
wonderen en tekenen, die Yes-
hua deed, Zijn lijden en sterven,
maar ook Zijn opstanding uit de
doden! „Toen zij dit hoorden,
werden zij diep in hun hart ge-
troffen, en zij zeiden tot Keifa en
de andere sh'lichim (apostelen):
Wat moeten wij doen, mannen
broeders? En Keifa antwoordde
hun: Bekeert u en eenieder late
zich onderdompelen op de naam
van Yeshua haMashiach, tot ver-

geving van uw zonden, en gij zult
de gave van Ruach haQodesh
ontvangen. Want voor u is de be-
lofte en voor uw kinderen en voor
allen, die verre zijn, zovelen als
Adonai, onze G'd, ertoe roepen
zal. En met nog meer andere
woorden getuigde hij, en hij ver-
maande hen, zeggende: Laat u
behouden, uit dit verkeerde ge-
slacht. Zij dan, die zijn woord
aanvaardden, lieten zich onder-
dompelen en op die dag werden
ongeveer drieduizend zielen toe-
gevoegd. En zij bleven volharden
bij het onderwijs der sh'lichim en
de gemeenschap, het breken van
het brood en de gebeden. En er
kwam vrees over alle zielen en
vele wonderen en tekenen ge-
schiedden door de sh'lichim. En
allen, die tot het geloof gekomen
en bijeenvergaderd waren, had-
den alles gemeenschappelijk; en
telkens waren er, die hun bezit-
tingen en have verkochten en ze
uitdeelden aan allen, die er be-
hoefte aan hadden: en voortdu-
rend waren zij elke dag eend-
rachtig in Beit haMiqdash, de
Tempel, braken het brood aan



huis en gebruikten hun maaltij-
den met blijdschap en eenvoud
des harten, en zij loofden G'd en
stonden in de gunst bij het gehele
volk. En Adonai voegde dagelijks
toe aan de kring, die behouden
werden” (Ma'asim 2:37-47).
Deze kring, waarover B'rit ha-
Chadasha hier spreekt, is de eer-
ste messiasbelijdende joodse ge-
meente, en zoals u in vers 47 kunt
lezen, stond zij in de gunst van
het gehele joodse volk! Net zo een
messiasbelijdende joodse ge-
meente is Beth Yeshua. Haar sa-
menkomsten vinden elke zater-
dag om 14.00 uur plaats op de
Veluwelaan 20 te Amsterdam.