

Beth Yeshua

# U is heden de Verlosser geboren!

'Ki haYom yuled lachem b'ir David Moshi'a asher hu haMashiach haAdon! – U is heden de Verlosser geboren, namelijk de Mashiach, de Here, in de stad van David!' (Luqas 2:11).

Een klein woordje in het overbekende kerstverhaal ontglipt meestal aan de oplettendheid van de lezer: 'haYom – heden'! Dit woordje 'heden' is namelijk beslissend voor onze eigen toekomst, ons eigen leven! Wat wordt met 'heden' eigenlijk bedoeld? In ieder geval beslist niet 25 december, de dag waarop de christenen de geboorte van Yeshua in de stal van Beit Lechem herdenken. „O nee“? zult u nu denken, „hoe dat zo“? – Wel, Yeshua is namelijk niet op 25 december van het jaar nul geboren, maar eind september van het jaar 7 vóór de gewone jaartelling. Tegenwoordig bezitten wij over deze gebeurtenis nauwkeurigere gegevens dan die abt Dionysius te Rome ter beschikking stonden, toen hij in 532 het jaar

van de geboorte vastlegde en zich daarbij zeven jaar verrekende. Voor de onjuiste vastlegging van de geboortedag was echter iemand anders verantwoordelijk: keizer Constantijn, die het vroege christendom met het Romeinse heidendom vermengde, waaruit de rooms-katholieke kerk ontstond. Door zijn verering van de zon verklaarde hij in 321 na 0 de zondag tot rustdag in plaats van de shabbat en dit heeft ertoe geleid dat men Kerstmis op 25 december, het heidense feest van de zonnegod ging vieren. Helaas hebben de protestanten deze en andere onjuistheden ook na de reformatie laten voortbestaan.

Het zou dus meer 'bijbels' zijn als men het kerstfeest (chag haMolad – het feest van de geboorte) niet in december, maar in september zou vieren. Tot deze conclusie komen wij als wij de Joodse geschriften nauwkeurig bestuderen. De man van Elisheva (Elizabeth), de priester Ze-



charya (Zacharias), had namelijk in de maand juli tempeldienst, toen de engel Gavri'el (Gabriël) aan hem verscheen. Enkele dagen daarna werd Elisheva zwanger en zes maanden later verscheen Gavri'el ook aan Miryam (Maria). De Ruach haQodesh (Heilige Geest) kwam over haar en zij werd eveneens zwanger. Dat gebeurde dus in januari. Als wij negen maanden verder tellen, kan Yeshua dus alleen in september geboren zijn. Maar op welke dag precies? Wanneer moeten wij chag haMolad dan wel vieren, als het niet op 25 december kan zijn? Wel, ik ben eigenlijk van mening dat het weinig uitmaakt op welke dag we de komst van onze Joodse Verlosser herdenken. De viering van het kerstfeest wordt immers noch in B'rit haChadasha noch in TeNaCH vermeld. Het gaat er dus niet om wannéér de Mashiach is gekomen, maar dát Hij is gekomen en spoedig zal wederkeren! Als u dat gelooft en Yeshua nù aanvaardt als uw in TeNaCH beloofde Verlosser, dan is Hij HEDEN (haYom) tot u gekomen en dan mag u de tekst uit Luqas 2:10-11 ook persoonlijk opvatten: „Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Verlosser geboren, namelijk de Mashiach, de Here, in de stad van David!”

Werner Stauder