

Is Yeshua de profetische Mashiach? (3)

In de Tenach staan er her en der soms kleine, soms wat langere teksten verdeeld over de profetische boeken en tehiliem, die de komst, maar ook de wederkomst van de Mashiach voorspellen. Menige tekst op zich lijkt nergens op te slaan en is dus zonder kennis van de Brith haChadasha nauwelijks te begrijpen. Dat verklaart ook de moeite die velen van onze joodse broeders en zusters hebben om in Yeshua hun langverwachte Mashiach te zien. Indien men echter alle profetieën uit de Tenach aangaande de Verlosser inventariseert en rangschikt, dan begint het hele leven van Yeshua duidelijk zichtbaar te worden...

Beth Yeshua

Yehuda Ishqriyot, die één van de twaalf apostelen was, ging naar de overpriesters om Yeshua voor dertig zilverstukken aan hen over te leveren: „En ik heb tot hen gezegd: Indien het goed is in uw ogen, geeft mijn loon, maar indien niet, laat het. Toen wogen zij mijn loon af: dertig zilverstukken. Maar de HERE zeide tot mij: Werp dat de pottenbakker toe; een heerlijke prijs waarop IK hunnerzijds geschat ben! En ik heb de dertig zilverstukken genomen en die in het huis des HEREN de pottenbakker toegeworpen.” (Zechariya 11:12-13). Deze profetie kwam inderdaad letterlijk uit, want nadat Yehuda uit berouw het geld terugbracht naar de tempel, namen de overpriesters het besluit om daarvoor het land van de pottenbakker te kopen (Matityahu 27:7). Nadat Yeshua werd overgeleverd begon Zijn lijdensweg: „En na tweeënzestig weken zal een gezalfde (Hebr.: Mashiach!) worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen Hem



is.” (Daniël 9:26). „Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar Hij liet zich verdrukken en deed Zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.” (Yeshayahu 53:5-7). Wordt vervolgd.

Werner Stauder

De samenkomsten van de messiasbelijdende joodse gemeente Beth Yeshua vinden elke zaterdag om 14.00 uur plaats in het gebouw van de Weteringkerk, Veluwelaan 20 (hoek Betuwestraat, bij de RAI) in Amsterdam.